



Karel Adolf Citroen is geboren op 12 februari 1920 in Amsterdam. Hij was de zoon van Abraham Citroen en Anna Ptasznik. Hij had een zusje Thea. Zijn moeder was Pools en het gezin was joods. Zijn vader had een juwelierszaak.

Na de lagere school volgde hij 5 jaar handelsschool. Hij kwam in 1937 van school en werkte een jaar in Brussel. Terug in Nederland werkte hij een tijdje bij zijn vader in de zaak en werd toen opgeroepen voor militaire dienst. Hij werd ingelijfd bij het 5e regiment Infanterie in Amersfoort en zat met de mobilisatie in Goor. Voor de oorlog was hij scout.

Omdat ze joods waren werd de zaak van zijn vader op 17 juni 1941 in beslag genomen en werden vader en zoon op staande voet ontslagen.

Hij vertrok uit Nederland op 1 december 1941 en ging via de zuidelijke route via Zwitserland naar Engeland. Omdat het ze in Zwitserland niet lukt om legaal een visum te krijgen, gingen ze via Frankrijk, Spanje en Portugal met een schip naar Curacao en van daar naar de VS en Canada. Uiteindelijk kwam Karel op 17 april 1943 in Liverpool aan. In Engeland trad hij in dienst bij de marine. Hij ontving in 1944 het Kruis van Verdienste voor het voorbereiden en uitvoeren van een plan tot ontsnapping uit bezet Nederland en na vele moeilijkheden Engeland bereik. Ook ontving hij het Verzetsherdenkingskruis.

Zijn ouders en zusje zijn in Auschwitz vermoord.

Hij overleed in Oslo op 18 december 2019.

Meer informatie

[Karel Citroen - PoolParty Linked Data Server \(niod.nl\)](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Karel Citroen \(Amsterdam, 12 februari 1920 - Oslo, 18 december 2019\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution | 01020402 038 - Documente mit Namen ab CITROEN, Isaac | 01020402 038 - Documente mit Namen ab CITROEN, Isaac \(arolsen-archives.org\)](#)

[Reizen van Engelandvaarders | Nationaal Archief](#)

[| Nationaal Archief](#)

[\(Dapperheids\)Onderscheidingen \(NIMH / Nederlands Instituut voor Militaire Historie\) - Nederlands Instituut voor Militaire Historie \(archieven.nl\)](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.