



Abraham Valkenburgh is geboren op 20 maart 1899 in Leiden. Hij is de zoon van Gijsbertus Agathus Valkenburgh, zilversmid van beroep en Willemina Petronella Wiethoff.

Hij is getrouwd met Dina Voorbrood op 18 augustus 1926 in Leiden.

Hij werd in september 1938 oubaas bij de stam van Groep 1 in Leiden. Hij woonde aan de Koninginnelaan 49 in Leiden. Eind 1939 werd hij assistent districtscommissaris voor Voortrekkers van District Rijnland. Professor de Boer was hier districtscommissaris en Akka Viets assistent districtscommissaris voor Welpen.

Toen scouting op 2 april 1941 door de Duitsers verboden werd, werden diverse mensen opgepakt en gevangen gezet. In het logboek van de Katwijkse Zeeverkenner staat:

4 april. '41. Van Chil de Jong krijg ik te horen, dat Oubaas Valkenburgh, Akka Viets en waarschijnlijk ook Commissaris de Boer in het Oranjehotel [Scheveningse gevangenis] logeren. Ja, zo gaat het in de "Neue Ordnung"! Van recht geen sprake! Je wordt doodgewoon zonder opgaaf van reden uit je huis gehaald en "ingesperrt" oder "verhafted". Gezellig hè?

Woensdagmorgen om 7 uur is De Boer door de S.S. wakker gemaakt. Eerst een huiszoeking, gevolgd door een diefstal wat ze dan beslagleggen noemen van z'n uniform en alle verdere particuliere padvindingsartikelen, tot zelfs z'n vizierkompas toe. Toen moest ie mee, ontmoette op het politiebureau Akka Viets en Oubaas Valkenburgh, waarna het illustere gezelschap per auto naar het Binnenhof werd vervoerd. Daar werd de commissaris een verhoor van 2,5 uur afgenomen, waarbij de satans wilden weten, hoe of het stond met de onzedelijkheid in de padvindingswereld!! Laat ze eerst maar eens naar hun eigen kijken, de smeerlappen! Afijn, de Commissaris heeft ze goed van repliek gediend, zodat hierover niet veel te vernemen was. Wat hun zeer speet natuurlijk. Toen hebben ze hem de hele organisatie uitgevraagd, waarna hij weggevoerd werd naar het Oranjehotel in Scheveningen. In de wachtkamer zat Hoofdcommissaris Oosterlee ook al! In de gevangenis heeft hij het niet erg naar de zin gehad (hoe is 't mogelijk!). Maar de geest was uitstekend onder de gasten, wat wel bleek door geheime gesprekken door de muren. Ze waren tenminste van de hele buitenlandse politiek op de hoogte tot de laatste dag!. Vrijdagavond om 5 uur hebben ze hem ook laten gaan. Hij was weer een avontuur rijker.

Hij kreeg in 1954 een gouden Jacobsstaf en in 1962 een zilveren Jacobsstaf. In 1969 kreeg hij een Zilveren Vlaamse Gaai.

Op 17 mei 1960 krijgt hij de gouden medaille in de Orde van Oranje Nassau. Hij was toen hoofd van de afdeling Personeelszaken bij Gemeentewerken van de gemeente Leiden en werkte daar 40 jaar.

Hij is overleden op 20 april 1981 in Leiden.



Meer informatie

[Huwelijk Johannis Martinus Voorbrood & Gijsbertus Agathus Valkenburgh & Willemina Petronella Wiethoff & Willemina Christina Zandvoort & Dina Voorbrood & Abraham Valkenburgh op 18 augustus 1926 te Leiden » Open Archieven](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no 9, 1939 » 1939-10 - Pag. 28 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 9, 1940 » 1940-10 - Pag. 14 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, no 83, 1939 » 1939-07 - Pag. 9 | Delpher](#)

["De huifkar"; algemeen maandblad van en voor voortrekkers der Nederlandsche Padvindersbeweging, jrg 7, 1939, Deel: rover-moot-nummer, no 84, 1939 » 1939-08 - Pag. 14 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 8, 1938 » 1938-09 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Leidsch Dagblad | 9 juli 1962 | pagina 3 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken \(courant.nu\)](#)

[Leidse Courant | 18 mei 1960 | pagina 2 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken](#)

[Orde van Oranje Nassau | Nationaal Archief](#)

[Abraham Valkenburgh \(Leiden, 20 maart 1899 - Leiden, 20 april 1981\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.