



Wouter (Wout) Blok is op 24 november 1922 geboren in Oegstgeest. Hij was de zoon van Henri Peter Blok (1894-1968) en Johanna Francina Benjamina van der Schalk (1897-1993) en tweede in een gezin met vijf kinderen. Zijn vader was conservator op de universiteitsbibliotheek en later hoogleraar Egyptologie en hoogleraar Bantoetalen.

Wout ging naar het Stedelijk Gymnasium in Leiden, waar hij in 1942 eindexamen-bèta deed. Hij was voor de oorlog actief binnen Scouting. Hier kende hij Lot Vliet-Haspels die in 1937 Akela werd bij groep 5 de Satrya's in Oegstgeest. Ze was eigenaresse van een bos in Kring van Dorth bij Lochem, waar ze voor en in de oorlog regelmatig kampeerde met haar welpengroep.

Wout was aanvankelijk van plan om psychologie te gaan studeren en heeft daar in de oorlog door zelfstudie ook nog het een en ander aan gedaan, maar na de oorlog werd het Nederlands, met psychologie als bijvak.

In mei 1943 werd onder leiding van Blok een Leids stedelijk contact tussen de middelbare scholen tot stand gebracht, waarvan o.a. voor de verspreiding van *Het Parool* gebruik werd gemaakt. Aan het eind van de oorlog duikt hij onder in de Achterhoek, mogelijk om aan de Arbeitseinsatz te ontsnappen. Akela Vliet heeft in haar bos in 1942 een houten huis gebouwd, De Speerpunt genaamd. Wout zat hier ondergedoken en in de laatste oorlogsmaanden woont ook Akela Vliet met haar twee kinderen, haar nichtje Yvonne (Von) Plemp van Duiveland en neef John Bleeker hier.

Na de oorlog begon hij in 1945 met de studie Nederlands. Na zijn afstuderen ging hij werken op zijn oude school, het Leidse gymnasium, en trouwde met Eveline Bäck. Ze waren beiden actief binnen het amateur toneel. Eind jaren '50 werd hij leraar aan het Thorbecke-lyceum in Arnhem. Blok was van 1970 tot 1984 hoogleraar Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na zijn pensionering verhuisde hij met zijn vrouw weer naar Arnhem en samen bewogen ze zich opnieuw in het amateurtoneel.

Hij overleed op 27 december 2010 in Arnhem.

Meer informatie

[Opmaak 1 \(deelfmarken.nl\)](#)

[Kring van Dorth - Wikipedia](#)

[Ove: In memoriam W. Blok \(1922-2010\) \(neerlandistiek.nl\)](#)

[Wouter Blok \(letterkundige\) - Wikipedia](#)

[Het illegale Parool van '40-'45 \(geni.com\)](#)

[Leiden in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Bleij / Boengaradji - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.