



Willem (Wim) Franciscus van Bodegraven werd geboren Rotterdam op 23 november 1903. Hij was de zoon van Cornelis Franciscus van Bodegraven en Engelina 't Hart. Hij was architect en woonde op Libellenstraat 40 A in Rotterdam.

Hij volgde de 5<sup>e</sup> Gilwell leiderscursus in 1925 en de 6<sup>e</sup> Gilwell welpenleiderscursus in 1927. In januari 1928 is hij actief als welpenleider in Rotterdam. Hij vertrok in 1929 naar Weimar in Duitsland en keerde in 1933 terug naar Nederland. In 1931 werd hij scoutsleiding bij groep 4 Apachigroep in Hilversum. In zijn archief zitten brieven en een legitimatiebewijs van de Nederlandse Padvinders Vereniging.

Wim werd op 28 februari 1942 gevangen genomen door informatie verkregen tijdens de martelmoord op Herman Holstege en daarmee indirect door de infiltratie door politespion Van Soolingen. Hij werd in eerste instantie opgesloten in gevangenis Haagsche Veer van Rotterdam. Op 2 maart ging hij naar het Oranjehotel in Scheveningen. Via Kamp Vught en Kamp Amersfoort (nr 138) kwam hij tenslotte terecht in concentratiekamp Buchenwald. In Vught stond als reden van gevangenschap vermeld: CPN en in Buchenwald stond: Eine Kommunisten geholfen. Hij heeft de oorlog overleefd en ging wonen in Amsterdam.



Tijdens zijn gevangenschap correspondeerde hij met Gerda Brautigam. Zij zou later journaliste voor Het Vrije Volk worden en in de jaren zestig Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij trouwde in juli 1966 met haar en in 1982 zijn ze gescheiden. Acht jaar later hertrouwde hij met Johanna Maria Theresia Vroom.

In 1947 ontwierp Van Bodegraven samen met de kunstenaar Dick Eijffers twee oorlogsmonumenten in Rotterdam en Scheveningen. De prijsvraagontwerpen werden niet uitgevoerd. Hij heeft veel voor de naoorlogse woningbouw in Nederland betekend.

Wim is overleden in Amsterdam op 28 september 1992.

## Meer informatie

[Willem Franciscus van Bodegraven \(1903 - 1992\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Archieven.nl - 247 Collectie Correspondentie \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 6, 1931 »](#)  
[1931-06 - Pag. 12 | Delpher](#)  
[Bodegraven, Willem Franciscus van \(hetnieuweinstituut.nl\)](#)  
[Archieven.nl - 61-82 Verzoeken voor extra levensmiddelenbonnen, 1945-1946. \(NIOD](#)  
[Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)  
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)  
[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)  
[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)  
[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)  
[Communistische verzetsmensen uit Schiedam – Rudi Harthoorn \(rudi-harthoorn.nl\)](#)  
Het Leidersblad januari1928

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.