



Jhr. Willem (Wim) Louis François Prisse is geboren op 19 november 1913 in Ukkel (B). Hij was de zoon van Baron Eduard Henricus Prisse en Antonia Elisabeth, barones van Lynden. Zijn ouders trouwden op 13 juni 1908 in Haarlem. Hij had twee zussen en een broer. Het gezin had de Belgische nationaliteit.

Hij woonde op het landgoed Luchtenburg te Ulvenhout en was in 1926 welp en verkenner in Breda.

Wim was boekhouder-koopman en reserve wachtmeester bij de Belgische Lansiers. In 1937 was hij secretaris van de Culturele vereniging Nederland-Vlaanderen in Den Haag. Hij trouwde met Anne-Marie Staub.

Wim was actief in het verzet bij de Orde Dienst. Hij hielp onder andere militairen de grens over.

In de periode tussen november 1941 en begin september 1942 werden honderd mannen door de Duitse bezetter opgepakt die op de een of andere manier betrokken waren bij de Ordedienst. Vervolgens werden zij aangeklaagd in het zogenaamde Tweede OD-proces. De Duitsers waren er op uit om de Ordedienst volledig uit te schakelen. De organisatie zou in principe pas in werking zou treden als de Duitsers vertrokken waren en dan de orde in een gezagsvacuüm zou garanderen. Maar de Duitsers zagen er een bewapende strijdgroep in, die niet alleen de Engelsen kon helpen om Duitsland aan te vallen, maar ook al eerder tot sabotage, inlichtingenwerk en andere vormen van daadwerkelijk verzet kon overgaan.

Wim werd opgepakt op 13 maart 1942 en kwam net als veel andere opgepakte medeverzetslieden, terecht in het Oranjehotel in Scheveningen. Daar werd hij mogelijk ondervraagd door Kriminalsekretär Bartels en Kriminal-Oberassistent Makowski. Hij bleef daar tot 6 november 1942. Vanuit hier werd hij naar Kamp Amersfoort getransporteerd en op 2 maart 1943 ging hij naar Kamp Vught waar hij te werk gesteld werd bij Philips. Hij kreeg kampnummer 1981. Op 15 maart 1943 begon het 'Tweede OD-proces' in Haaren, waar 100 verzetsmannen terecht stonden. Wim werd veroordeeld en vermoedelijk in januari 1944 gedeporteerd naar Duitsland. Hij werd vastgezet op 13 plaatsen, waaronder Kleef, Keulen, Rheinbach en Hameln, maar overleefde de oorlog. In mei 1945 kwam hij weer thuis.

Wim overleed op 26 februari 1986 in Fribourg, Sarine District, Switzerland

Meer informatie

[Willem Lodewijk Franciscus Prisse \(1913 - 1986\) - Genealogy](#)

[Willem Louis François Prisse \(Ukkel \(B\), 19 november 1913 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Willem Louis François Prisse jhr \(Ukkel \(B\), 19 november 1913 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 3, 1926 » 1926-03 - Pag. 20 | Delpher](#)

[BHIC](#)

[Willem Louis François Prisse | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[Details Database](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[15 april 1943: Het tweede OD-proces](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.