



Willem (Wim) Eggink werd geboren 3 mei 1920 in Utrecht. Hij was de zoon van Gerardus Eggink en Wilhelmina Hendrika Verhoeff.

In 1937 richtte Bert van den Burg als student in zijn woonplaats Utrecht, naar aanleiding van de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937, een Scoutinggroep op. Dit werd groep 16, de Tuindorpgroep. Begin 1938 werd de Irenehorde toegevoegd en in 1939 werd de Willem van Oranjestam opgericht. Bert van der Burg werd leiding bij deze groep. Wim werd bij de oprichting lid van deze groep en werd vaandrig (scoutsleiding).

Wim studeerde vanaf 1938 sociale geografie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Anders dan in Delft en Leiden zijn de Utrechtse studenten niet gaan staken, toen in november 1940 de Joodse hoogleraren en andere stafleden op bevel van de bezetter hun positie aan de universiteit verloren. Wel verscheen er een anonieme stakingsoproep, waarin deze verordening gehekeld werd met de voorspelling dat het daar niet bij zou blijven. Wim was de auteur en kreeg gelijk. Al in februari 1941 volgde een uitsluitingsmaatregel tegen Joodse studenten.

Willem had een liberale achtergrond en was lid van het hoofdbestuur van de Jong-Liberalen. In april 1941 was hij secretaris van de Bond. In deze tijd leerde hij Johanna Wilhelmina Thecla Maria (Hans) van Hellenberg Hubar (1919) kennen. Ze studeerde rechten aan de Leidse universiteit en was ook lid van de Bond van Jong-liberalen, de jongerenorganisatie van de Liberale Staatspartij. Daar maakte ze kennis met Wim.

Wims verzetsactiviteiten beginnen met activiteiten die de bond clandestien ontwikkeld en werd hierna heel actief in het studentenverzet. Hij was één van de vier oprichters en redacteur van het illegale blad *Slaet op den Trommele!*. Klaas Stempels, Douwe Feikema en Bert van den Burg, waarmee hij op Scouting zat, waren de andere drie. Alleen Bert overleefde de oorlog.. Daarnaast leverde Wim bijdragen aan en verspreidde hij het illegale studentenblad *De Geus*. In de herfst van 1941 werd op zijn initiatief het illegale Studentencomité voor Interacademiaal Contact opgericht. Deze organisatie ging in maart 1942 deel uitmaken van de Raad van Negen, een organisatie die het nationale studentenverzet coördineerde en stimuleerde. Van de eerste bijeenkomst van deze Raad was Eggink de gastheer.

Op 13 maart 1943 eiste de bezetter van alle studenten dat zij een loyaliteitsverklaring tekenden, wilden zij verder studeren. Eggink was hier sterk op tegen. In oktober 1943 was hij met Han Gelder oprichter van het illegale blad *Ons Volk; den vaderlant ghetrouwe*. Het eerste nummer verscheen in een oplage van 55.000 exemplaren. Zijn vriendin raakte betrokken bij het verzet, met name het verspreiden van deze verzetskrant. Eggink was ook betrokken bij de oprichting van het Utrechtse studentenblad *Sol Justitiae*.

Op 21 januari 1944 werd Eggink als verspreider van de illegale krant *Het Parool* tijdens een landelijke arrestatiegolf onder Parool-medewerkers door de Sicherheitspolizei gearresteerd. Hij zat gevangen in cel 607 in het Oranjehotel in Scheveningen tot 30 juni. Hierna ging hij naar Kamp Amersfoort en kreeg hij kampnummer 12969. Tijdens het proces tegen Eggink en 22 andere Parool-medewerkers werd het zijn vriendin mej. Hans van Hellenberg Hubar op 31 juli 1944 toegestaan in de rechtszaal in de Hamburgerstraat met Eggink te trouwen. Begin augustus 1944 werd hij in het Tweede Parool-proces veroordeeld tot zeven jaar tuchthuisstraf. Hij heeft verder gevangen gezeten in Utrecht en Rheinback, Duitsland en ging van daar naar de gevangenis in Hameln. Op 40 km van Hameln moest hij werken in een steengroeve. Hij raakte hier uitgeput en werd ziek waardoor hij terugging naar Hameln. Hij overleed daar op 1 april 1945 aan tuberculose en dysenterie. Twee dagen later, op 3 april, werd Hameln bevrijdt.

Op 21 december 1951 werd Wim herbegraven op de Eerebegraafplaats te Bloemendaal.



Zijn naam staat op het monument in het Academiegebouw van de universiteit. In een verkiezing van het Utrechtse universiteitsblad werd Eggink samen met Buys Ballot uitgeroepen tot de 'grootste Utrechter'. In dezelfde tijd werd een speelfilm over hem gemaakt



die in 2005 in première ging. De grote vergaderzaal in het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht werd op 4 mei 2000 genoemd naar drie studenten uit het studentenverzet: Wim Eggink, Truitje en Truus van Lier. Zijn naam staat ook op het verzetsmonument in de Transwijk in Utrecht, dat is opgericht ter nagedachtenis aan dertien Utrechtse verzetsmensen die in de strijd tegen de bezetter zijn omgekomen.

In 1945 werd de naam van zijn oude Scoutinggroep veranderd in Wilhelminagroep, omdat inmiddels de meeste leden niet meer uit Tuindorp kwamen, maar uit de wijken rond het Wilhelminapark. Daarnaast ging de groep in 1945 officieel verder als zeeverkennergroep. Bert werd groepsvoorzitter en scoutsleider. Door de grote aanloop werd de verkennerstroep gesplitst in de Egginktroep en de Nassautroep.

Meer informatie

[Willem Eggink \(1920 - 1945\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Willem Eggink \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)

[Willem EGGINK | Stichting De Eerebegraafplaats te Bloemendaal \(eerebegraafplaatsbloemendaal.eu\)](#)

[Willem Eggink | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Eggink | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Utrecht, verzetsmonument in de Transwijk - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Utrecht, monument in het Academiegebouw - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Geschiedenis van de Wilhelminagroep | Wilhelminagroep Lustrum & Reunie](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)
[Utrechtse studenten in de illegale pers | Nieuws030 - Nieuws030](#)
[Johanna Wilhelmina Thecla Maria van Hellenberg Hubar \(1919 - d.\) - Genealogy \(geni.com\)](#)
[Archieven.nl - 1. Erelijst Verzet \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\)](#)
[Voormalige Gevangenis Hameln - Hameln - TracesOfWar.nl](#)
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
[Raad van Negen \(studenten\) - Wikipedia](#)
[Studentenverzet \(Tweede Wereldoorlog\) - Wikipedia](#)
[Utrechts Kindercomité - Utrecht children's Committee \(geni.com\)](#)
[geo 2006 • 05](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.