



Willem George Alphonse van Sonsbeeck is geboren op 11 september 1877 in Amsterdam. Hij was de zoon van mr. Paul Willem Hendrik van Sonsbeeck en Susette Johanna Feijens.

Willem studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam waar hij ook promoveerde. Hij trouwde op 3 februari 1916 in Den Haag met Maria Petronella Stephanica van der Kun. Uit hun huwelijk werden drie dochters geboren. Hij werkte als secretaris van de staatscommissie inzake de bedelarij, bij de provinciale griffie van Gelderland en als griffier van de Tweede Kamer. In 1919 werd hij benoemd tot burgemeester van Breda.

In 1935 was hij beschermheer van de afdeling Breda van de NPV.

In 1936 werd Van Sonsbeeck gouverneur van Limburg. Hij werd in 1941 door de Duitse bezetter ontslagen wegens zijn anti-Duitse houding en vervangen door de NSB'er graaf De Marchant et d'Ansembourg. In augustus 1944 werd Van Sonsbeeck lid van het geheime College van Vertrouwensmannen, dat door de Nederlandse regering in ballingschap in Londen was ingesteld. Het College van Vertrouwensmannen was een in augustus 1944 door het kabinet-Gerbrandy I ingesteld Nederlands college dat tot taak had om vanaf de bevrijding tot de terugkeer van de regering in Nederland als haar vertegenwoordiger op te treden en zo te voorkomen dat er tijdelijk een gezagsvacuüm zou ontstaan. De door de regering aangewezen leden uit het bezet gebied waren voormalige politici en vertegenwoordigers van het verzet.

Na de bevrijding van Maastricht in september 1944 ging Van Sonsbeeck weer aan de slag als gouverneur en oefende deze functie uit tot 1947.

Van Sonsbeeck overleed op 14 augustus 1969 in Heino in Overijssel. Hij was commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

Meer informatie

[Willem van Sonsbeeck \(Amsterdam, 11 september 1877 - Heino, 14 augustus 1969\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Willem van Sonsbeeck - Wikipedia](#)

[Bredasche courant » 17 mei 1935 - Art. 15 | Delpher](#)

[College van Vertrouwensmannen - Wikipedia](#)

[Willem van Sonsbeeck, Burg van Sonsbeeckpark | Kunst in Breda](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.