

Willem Frederik Voges is geboren op 23 november 1907 in Arnhem. Hij was de zoon van Hendrik Karel Voges en Derkje Antonia Hagen. Willem Frederik was boekhouder bij de Nederlandse Heidemaatschappij.

In 1932 werd hij Hopman bij Groep 1 in Ellecom. Hij was een vriend van Jo Onnekink, scout bij de Veluwsche Verkenneren in Arnhem.



Op zijn verjaardag in juni 1940 besloot Jo Onnekink samen met zijn zwager Dirk

Grosman om 'iets' te doen tegen de Duitsers. In juni 1940 begonnen ze met Willem Frederik Voges en Willem van Buuren de verzetsbeweging Pugno Pro Patria. Ongeveer gelijktijdig begonnen ook de Arnhemse middenstanders, Petrus ('Piet') F.A. Hoefsloot en Frans Heinekamp leden voor een verzetsgroep te rekruteren. In augustus 1940 gingen de groep PPP en de organisatie van Hoefsloot/Heinekamp samen. Nog in dezelfde maand vond er een samengaan plaats van de nieuwe Arnhemse groep met een groep die de sportleraar en hopman Dirk Willem Folmer uit Zeist had opgericht. De nieuwe organisatie kreeg de naam Oranjewacht. De leiding streefde ernaar om die tot een landelijk opererende organisatie te laten uitgroeien. Ook oubaas Jan Hulleman van de Veluwsche Verkenneren in Arnhem zat bij deze verzetsgroep.

Hij werd opgepakt en kwam terecht in Kamp Amersfoort. Hij kreeg kampnummer 318. Hier zat hij tot 3 september 1942. Op dat moment ging hij naar Utrecht waar hij veroordeeld werd tot een tuchthuisstraf. Op 10 december 1942 werd hij gevangen gezet in de gevangenis van Rheinbach te Kleve. Nederlanders die tijdens de oorlog worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie maanden of langer komen in tuchthuizen te zitten, vaak in Duitsland. In deze tuchthuizen zitten mensen die zijn veroordeeld voor 'economische delicten'. Zij behoren tot de gevangencategorie 'politieke gevangenen'. Ongeveer 7500 niet-Joodse gevangenen uit Nederland worden tijdens de oorlog opgesloten in tuchthuizen.

Onnekink wist te ontkomen naar Engeland als Engelandvaarder. Tijdens zijn verhoor gaf Onnekink aan dat Voges op dat moment gevangen zat in Duitsland.

## Meer informatie

[Geboorte Willem Frederik Voges op 23 november 1907 te Arnhem » Open Archieven](#)  
[Willem Fr. Voges \(Arnhem, 23 november 1903 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)  
[Willem Cornelis van Buuren > \(airbornearnhem.nl\)](#)  
[Geboorte Willem Frederik Voges, 23-11-1907 \(Gelders Archief\) - Gelders Archief](#)  
[Visseren / Voogel - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)  
[Bronnen en archieven voor stamboomonderzoek \(wiewaswie.nl\)](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 7, 1932 »](#)  
[1932-07 - Pag. 7 | Delpher](#)  
[Jo Onnekink - Nationaal Archief](#)  
[Oranjewacht - Wikipedia](#)  
[De oprichting van de Oranjewacht | Mijn Gelderland](#)  
[Willem Cornelis van Buuren > \(airbornearnhem.nl\)](#)  
[Jo Onnekink - Nationaal Archief](#)  
[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)  
Archief Kamp Amersfoort  
[Tuchthuizen - Tweedewereldoorlog.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.