



Willem Adriaan Breukelman is geboren op 10 maart 1906 in Den Haag. Hij was de zoon van Jan Bertram Breukelman (1856-1928) en Maria Wilhelmina Magdalena van der Schuit (1871). Zijn vader was referendaris bij de Raad van State in Den Haag.

In juli 1923 slaagde hij voor het eindexamen HBS in Den Haag.

Hij studeerde voor civiel ingenieur in Delft. In september 1927 haalde hij het propedeutisch examen voor de studie civiel ingenieur en twee jaar later slaagde hij voor het canidaatsexamen. In 1930 studeerde hij af als civiel ingenieur.

Op 11 oktober 1920 ontstonden de Delftsche Zwervers als een stam voor studenten. De oprichters werden Mosmannen genoemd. De vereniging was een opvolger van de (Delftsche) Studentenclub voor Oud-Advinders, die op 8 november 1915 was opgericht. Sinds hun oprichting betekenen de Delftsche Zwervers iets voor de maatschappij door activiteiten te organiseren voor kinderen die in de maatschappij een beetje buiten de boot (dreigen te) vallen. De eerste jaren nam de stam kinderen uit een kindertehuis (de Martha Stichting) uit Alphen aan den Rijn mee op kamp, onder andere naar Walcheren. Vanaf 1925 werden jaarlijkse kinderkampen, "Marthakampen", op Gilwell Ada's Hoeve in Ommen georganiseerd. Willem was lid van De Delftsche Zwervers tussen 1923 en 1928.



Bij koninklijk besluit werd hij met ingang van 1 januari 1929 benoemd bij het reservepersoneel der Landmacht tot reserve tweede luitenant. bij het regiment genietroepen, samen met medevoortrekker Berend IJspeert.

Hij trouwde na zijn afstuderen op 17 november 1930 in Den Haag met Cornelia Johanna Andrina Oostrijck (1909). Hij was als civiel ingenieur afdelingschef bij de dienst van exploitatie nv Nederlandse Spoorwegen. Ze gingen wonen in Roermond (1930), Weert (1930), Hillegom (1932), Amsterdam (1932), Maartensdijk (1933) en Groningen (1939).

Vanuit zijn functie bij de NS raakte hij betrokken bij de 5^e Wereld Jamboree in 1937.

JAMBOREE EN SPOORWEGEN

In „Spoor en Tramwegen" geven de Ir. W. A. Breukelman en Mr. A. W. Lazonder, inspecteur van de Ned. Spoorwegen, nog een nabeschouwing over de Jamboree. Het totaal aantal personen, dat de Nederlandse Spoorwegen voor, ten tijde van en na de Jamboree naar en van Vogelenzang-Bennebroek vervoerden, wordt geschat op 623000.

Tijdens de mobilisatie was hij reserve 1^e luitenant Speciale Diensten. Aan het begin van de oorlog was hij stafmedewerker bij de NS en woonde op Lessinglaan 44 in Utrecht. Hij sloot zich aan bij het verzet en raakte betrokken bij de verzetsgroep van Nic Erkens. In de loop

van 1940 en begin 1941 begon hij met het opzetten van een (militaire) inlichtingendienst. Daarvoor benaderde hij officieren en onderofficieren uit zijn (voormalig) legeronderdeel en militairen met wie hij bevriend was. In Utrecht was dit luitenant ir. W.A. Breukelman, directiemedewerker van de Nederlandse Spoorwegen. Willem formeerde weer nieuwe groepjes. Ze hielden zich onder meer bezig met het verzamelen van bijzonderheden over het landelijk spoorwegnet en (militair) treinverkeer. Daarnaast hielp Willem met de smokkel van wapens en munitie. De verzetsgroep werd geïnfiltrerd. Op verschillende plekken en op verschillende momenten werden in het najaar van 1942 invallen gedaan en mensen gearresteerd.

Op 9 september 1942 werd Willem gearresteerd in Utrecht in Gebouw III van de NS op verdenking van sabotage. Hij werd gevangen gezet in het Oranjehotel tot november 1942. Op 30 november 1942 werden alle gedetineerden voor verder verhoor naar Haaren overgebracht. Daar zat Willem tot 29 juli 1943 gevangen. Zijn vrouw werd op 24 april 1943 gevangen gezet in het Oranjehotel en kwam op 9 juli weer vrij. Van 29 juli 1943 tot 10 maart 1944 werd hij opgesloten in de strafgevangenis Gansstraat in Utrecht. Op 11 augustus 1943 veroordeelde het 'Feld gericht des kommandierenden Generals und Befehlshabers im Luftgau Holland' te Utrecht tijdens het "proces Erkens-Renkin" twaalf hoofdrolspelers tot de dood straf. Willem werd op 10 maart 1944 gefusilleerd in Fort Rijnauwen bij Bunnik. Zijn lichaam werd in het geheim in Westerveld gecremeerd en zijn as werd daarna door de Duitsers meegenomen. Het bleek na de oorlog op een kerkhof in Erfurt terecht te zijn gekomen. Na de oorlog werd Willem in 1949 bijgezet op het Nationaal Ereveld Loenen. Volgens de informatie in zijn dossier, droeg hij bij zijn arrestatie mogelijk een padvindersriem.



In zijn afscheidsbrief aan zijn vrouw schreef hij: *'Wij mensen zijn maar nietige wezens in het groote wereldgebeuren – Denk daar steeds aan; er is een hogere macht die 't alles bestuurt'*

Willem ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis. Hij wordt herdacht op het Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel en op de plaquette in 'De Inktpot', beiden in Utrecht.

Meer informatie

[Willem Adriaan Breukelman \(Den Haag, 10 maart 1906 - Zeist, 10 maart 1944\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Details Database Documentatiegroep 4045](#)

[Willem Adriaan Breukelman | Oorlogsgravenstichting](#)

[Willem Adriaan Breukelman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Willem Adriaan Breukelman | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[Utrecht, 'Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Utrecht, plaquette in 'De Inktpot' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Dodenboek Oranjehotel - Nationaal Archief](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvindes, jrg 22, 1937, no. 9, 1937 » 1937-10 - Pag. 12 | Delpher](#)

[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 11 jul 1923 - Art. 122 | Delpher](#)
[De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad » 22 sep 1927 - Art. 156 | Delpher](#)
[Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad » 12 jul 1928 - Art. 76 | Delpher](#)
[De Nederlander » 24 jun 1929 - Art. 17 | Delpher](#)
[De Maasbode » 18 dec 1928 - Art. 51 | Delpher](#)
[Het volk : dagblad voor de arbeiderspartij » 04 jul 1930 - Art. 187 | Delpher](#)
[Geboorte Willem Adriaan Breukelman op 10 maart 1906 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)
[Huwelijk Willem Adriaan Breukelman & Jan Bertram Breukelman & Maria Wilhelmina
Magdalena van der Schuit & Cornelia Johanna Andrina Oostrijck & Johannes Oostrijck &
Antonia Petronella Damsté op 17 november 1930 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)
[Overlijden Willem Adriaan Breukelman & Cornelia Johanna Andrina Oostrijck op 10 maart
1944 te Zeist, provincie Utrecht » Open Archieven](#)
[Delftsche Zwervers - Scoutpedia.nl](#)
[publiekswebsite Delft - Detail Archief Delft / De Delftsche Zwervers](#)
[Het verborgen front 2_h2.pdf](#)
[Bouwhuis / Briët - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Nederlands Oorlogsgraf Nic Erkens - Grivegnée \(Liège\) - TracesOfWar.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.