

Willem Binneweg is geboren op 24 september 1909 in Overschie. Hij was de zoon van Abraham Gerrit Cornelis Binneweg en Hendrikje Prins. Hij had een broertje Hendrik Abraham (1911).

Willem werd in 1932 welpenleider bij groep 1 de Schiedamse waterscouts. Zijn broer was ook actief bij de groep als welpenleider en later als verkennersleider. Willem trouwde op 28 oktober 1936 in Rotterdam met Jacoba Margaretha Muller. Ze kregen vier kinderen.

Willem was tijdens de oorlog actief in het verzet. Na de oorlog ontving hij het Verzetsherdenkingskruis.

Hij werd Ridder en later Officier in de Orde Oranje Nassau.

## Meer informatie

[Geboorte Willem Binneweg op 24 september 1909 te Overschie » Open Archieven](#)  
[Huwelijk Willem Binneweg & Abraham Gerrit Cornelis Binneweg & Hendrikje Prins & Jacoba Margaretha Muller & Pieter Karel Muller & Jacoba Vermeijden op 28 oktober 1936 te Rotterdam » Open Archieven](#)  
[Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden | Nationaal Archief](#)  
[Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden | Nationaal Archief](#)  
[Willem Binneweg \(locatie onbekend, 24 september 1909 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)  
[Details Database](#)  
[Verzetsherdenkingskruis : A t/m B](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 1, 1932 » 1932-01 - Pag. 8 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 11, 1932 » 1932-12 - Pag. 19 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 7, 1932 » 1932-07 - Pag. 8 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 9, 1933 » 1933-10 - Pag. 8 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 10, 1933 » 1933-11 - Pag. 10 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 7, 1934 » 1934-07 - Pag. 8 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 8, 1934 » 1934-09 - Pag. 12 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 4, 1938 » 1938-04 - Pag. 47 | Delpher](#)  
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 4, 1939 » 1939-04 - Pag. 32 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.