



Sibbeltje Tjettje (Sippie) Baarda is geboren op 18 april 1907 in Leeuwarden. Ze was de dochter van Dirk Johannes Baarda en Anna Catharina Lubach. Ze had een zusje Simonia Gerardina (1911) en Anna (Annie) Catharina (1925). Haar ouders hadden een verfwinkel en het gezin Baarda woonde in het hoekhuis tegenover het Oranjepoortje van de Grote Kerk. In 1928 woonde Sippie een jaar in Bilthoven.

De Burmaniagroep in Leeuwarden werd op 29 april 1929 opgericht als een christelijke padvindergroep van de CJMV-padvinderij. Dirk de Loor, Sippie Baarda en J. Maas waren de oprichters. De groep sloot zich in 1935 aan bij de NCVV met groepsnummer 1. In 1938 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw clubhuis. Sippie Baarda was voor de oorlog Akela bij de groep en Wim van der Kam een van de vaandrags. Haar zusje Annie was padvindster. In 1931 heeft Sippie de Gilwell cursus gedaan in Ommen

Toen de oorlog begon had Burmania al verwacht dat het voor Scouting een lastige periode kon worden. Er werden veel waardevolle materialen bij de familie Baarda op zolder gezet. In de oorlog boden De Baarda's de gelegenheid aan leiders en leidsters om elkaar bij hen thuis te ontmoeten. Ook welpen kwamen geregeld langs op zolder of achter het huis. Ook hun vakantieverblijf op "De Bult"- De Eese bij Steenwijk werd hiervoor gebruikt. Mogelijk hadden zij daar ook onderduikers.

Te Driebergen is op 29 april mevrouw S. T. van der Kam-Baarda overleden. Zij genoot indertijd te Leeuwarden grote bekendheid in padvinderskringen, waar zij vele jaren voor en na de oorlog leidster is geweest van de jongere padvinders, de welpen van de Burmaniagroep. Ook gedurende de oorlog bleef „Akeela” actief. Toen de bezetter ingreep en de padvinderij verbood, bleef zij haar werk voortzetten, daarbij de jeugd, die aan haar was toevertrouwd, steeds het goede voorhoudende en daarbij gedragen door een sterk geloof in God. Honderden jonge mensen, nu volwassen, zullen zich de blijmoedige, kleine vrouw, die grote invloed op hun karaktervorming heeft gehad, dankbaar herinneren.

Sippie Baarda werkte aan het eind van de oorlog mee aan *Jeugdland*; het *halfmaandelijksch contactblad voor alle Nederlandsche jongeren en leiders van jeugdorganisaties*. Jeugdland was een verzetsblad, dat vanaf 1 juni 1944 tot en met 1 mei 1945 in Amsterdam werd uitgegeven. Het blad verscheen halfmaandelijks. Het werd aanvankelijk gestencild, vanaf 1 februari 1945 gedrukt en de inhoud bestond voornamelijk uit opinieartikelen.

Na de bevrijding ging ze ook bovengronds weer verder als Akela bij de Burmaniagroep. Wim was ondertussen hopman. Haar zus Annie werd na de oorlog als Oehoe de spil van de Ijafik groep (NPG). Oetje Baarda vierde in 1976 haar dertig jarig jubileum bij de groep.

Sippie trouwde op 21 november 1946 in Utrecht met Wim van der Kam. Hij was voor de oorlog vaandrig bij de Burmaniagroep in Leeuwarden. Het stel verhuisde naar Zeist. Daar werd ze niet weer actief bij Scouting, maar zette zich in voor het Rode Kruis. Sippie overleed na een zeer lang, ernstig ziekbed op 29 april 1964 in Driebergen.

Meer informatie

[Chr. Scoutinggroep Burmania – Scouting Leeuwarden #VerhalenMaken](#)

[Burmania - Scoutpedia.nl](#)

[Overlijden Sibbeltje Tjettje Baarda & Willem Cornelis van der Kam op 29 april 1964 te Driebergen-Rijsenburg » Open Archieven](#)

[Sibbeltje Tjeltje Baarda \(1907 - 1964\) - Genealogy](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 02 mei 1964 - Art. 227 | Delpher](#)

[De Heerenveensche koerier : onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel » 30 mei 1949 - Art. 59 | Delpher](#)

[Jeugdland : halfmaandelijksch contactblad voor alle Nederlandsche jongeren en leiders van jeugdorganisaties » 15 maa 1945 - Pag. 1 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 24, 1938, no. 6, 1938 » 1938-06 - Pag. 24 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 25, 1939, no. 2, 1939 » 1939-02 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Registratie Sibbeltje Tjettje Baarda in 1907 » Open Archieven](#)

[Registratie Sibbeltje Tjettje Baarda & Simonia Gerardina Baarda & Anna Catharina Lubach & Dirk Johannes Baarda & Anna Catharina Baarda in 1925 » Open Archieven](#)

[Overlijden Sibbeltje Tjettje Baarda & Willem Cornelis van der Kam op 29 april 1964 te Driebergen-Rijsenburg » Open Archieven](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 02 mei 1964 - Art. 227 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 01 nov 1976 - Art. 201 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 26 jan 1985 - Art. 377 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant » 15 jul 1935 - Art. 22 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 23 nov 1964 - Art. 199 | Delpher](#)

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 13 maa 1969 - Art. 333 | Delpher](#)

Scoutingmuseum Fryslân



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.