



Pieter Rietkerk is geboren op 3 november 1904 te Gouda. Hij was de zoon van Grietje Broer (1892) en Pieter Cornelis Rietkerk (1880).

Hij werd in 1920 lid van de groep 1 in Gouda. De groep sukkelde een aantal jaren met voldoende leiding. In 1926 was hij akela bij de welpenhorde van groep 1 in Gouda. Ze hadden op dat moment 26 welpen. Jhr. J. Bowier uit Amsterdam was tijdelijk hopman bij de groep. Hij stopte in november 1933 als akela.

Tijdens de oorlog was hij kantoorbediende in Den Haag en woonde aan de Soestdijksekade 495. Hij was aangesloten bij het Haags communistisch verzet en werd opgepakt voor het verspreiden van verboden geschriften. Hij kwam op 13 maart 1944 terecht in het Oranjehotel. Hij werd veroordeeld tot 5 maand gevangenisstraf en 200 gulden boete. Op 19 april 1944 verliet hij het Oranjehotel. Via de gevangenis in Utrecht en kamp Amersfoort kwam hij terecht in Mühlberg, Elbe.

Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 6, 1920, no. 4, 1920 » 1920-04 - Pag. 35 | Delpher](#)

Het Leidersblad, april 1928

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 12, 1926, no. 10, 1926 » 1926-10 - Pag. 34 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 10, 1933 » 1933-11 - Pag. 9 | Delpher](#)

[P. Rietkerk \(locatie onbekend, 3 november 1904 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Communistische verzetsmensen uit de regio Den Haag, O-T – Rudi Harthoorn](#)

[Details Database](#)

[Registratie Pieter Rietkerk op 3 november 1904 te Gouda » Open Archieven](#)

[Geboorte Pieter Rietkerk op 3 november 1904 te Gouda » Open Archieven](#)

[Pieter Rietkerk | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.