

Pieter (Piet) van der Harst is geboren op 2 oktober 1919 in Vlaardingen. Hij was de zoon van Bartholomeus van der Harst en Cornelia van der Zwan.

Hij was actief binnen Scouting. Piet was machine bankwerker en woonde op Falkstraat 32 in Vlaardingen.

Tijdens de bezettingsjaren nam hij actief deel aan het verzet. Hij spioneerde onder andere in de haven van Vlaardingen. De verzamelde gegevens gaf hij door aan hoger geplaatsten die ervoor zorgen dat ze in Engelse handen kwamen. Vanaf juni 1940 was hij lid van het Geuzenverzet. Nadat de eerste groep Geuzen was gearresteerd, continueerde hij met een twintigtal overgebleven Geuzen de verzetsactiviteiten. Ze sloten zich aan bij de Ordedienst en Nederland voor Oranje. Hij was samen met een vriend van Scouting actief. Begin augustus 1942 trouwde hij met M.A. Nieuwstraten.

Op een gegeven moment werden ze verraden. Van der Harst werd op 19 augustus 1942 gearresteerd en overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. Hij werd er verhoord en in januari 1943 naar de gevangenis aan de Gansstraat in Utrecht gebracht. Daar werd hij met acht anderen ter dood veroordeeld op 5 mei 1943. Door tussenkomst van de zoon van een predikant uit Maassluis werd het vonnis op 4 augustus opgeschort en werden ze op 29 oktober afgevoerd naar Anrath in Duitsland. Van der Harst kwam via Waldheim op 13 maart 1945 in concentratiekamp Buchenwald terecht. Toen de geallieerde troepen naderden, werd hij op transport gesteld naar Tsjecho-Slowakije. Toen daar de Russen naderden, moesten de gevangenen op dodenmars. Van der Harst kwam in Flossenbürg terecht en werd ook daar geselecteerd voor een dodenmars richting Dachau. Deze mars werd door Amerikanen bij Wetterfeld gestopt en de gevangenen werden op 23 april 1945 bevrijd. Door het eten van een kip kreeg Van der Harst dysenterie. Hij genas dankzij medicijnen van het Franse Rode Kruis. De thuisreis verliep via Frankrijk en per trein en auto. Op 4 juni 1945 was hij weer thuis in Vlaardingen. Na de oorlog moest hij langdurig herstellen in een sanatorium.

Van 1987 tot 2005 was hij bestuurslid van de stichting Geuzenverzet 1940-1945. Van der Harst was ook voorzitter van de commissie die de jaarlijkse herdenking van het Geuzenverzet op 13 maart op begraafplaats Emaus en de uitreiking van de Geuzenpenning organiseerde.

Piet van der Harst vond het belangrijk dat de jeugd werd voorgelicht over het verzet tegen het nazisme en hield daarom regelmatig voordrachten bij scholen. Hij ontving het verzetsherdenkingskruis. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Piet overleed op 7 juni 2007 in Vlaardingen en werd begraven op de Holy Begraafplaats.



### Meer informatie

[Piet van der Harst \(1919-2007\) » Stamboom van Spijk en vele anderen! » Genealogie Online Vlaardingen - Begraafplaats Holy - Pieter-van-der-Harst-1919](#)

[Interview 22, Piet van der Harst, oud-gevangenen van kamp Buchenwald - Getuigenverhalen Harderwijk / Haytink - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Verzetshedenkingskruis : G t/m H](#)

[Piet van der Harst - Wikipedia](#)

[Pieter van der Harst \(1919-2007\) » Genealogie Hoekstra, Van Berkel, Oversluizen en Van Roon » Genealogie Online](#)

[Documentatiegroep 40/45 details Database](#)

[JB-1996-Kroniek-van-Vlaardingen-1995-Marianne-van-Papeveld-Hörst.pdf](#)

De geuzen van 1940, A.M. Overwater, 1996

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.