



Piet Gelderblom is geboren op 18 juli 1908 in Gorinchem. Hij was de zoon van Pieter Gelderblom en Aaltje de Groot. Hij had een jongere broer Arie (1916).

In Gorinchem werd op 3 januari 1911 de eerste padvindersgroep opgericht. Ze kreeg later de naam Arkelse Padvinders, vernoemd naar de Heren van Arkel die in de 13e en 14e eeuw de dienst uit maakten. Piet Gelderblom werd in 1920 verkenners bij deze groep onder leiding van hopman K.A. Boog en de vaandrags Pallies en Gramberg. Begin 1923 werd hij assistent patrouilleleider van de herten patrouille en aan het eind van het jaar werd hij de patrouilleleider. Na de verkenners werd hij voortrekker. In 1928 verliet hij Gorinchem om een opleiding tot leraar lichamelijke opvoeding te volgen in Den Haag. Ieder weekend kwam hij terug om deel te nemen aan de stam activiteiten. In 1929 nam hij deel aan de Wereld Jamboree in Engeland. Na zijn studie keerde hij terug naar Gorinchem, maar als gevolg van de crisis was het lastig om werk te vinden. In 1931 vervulde hij zijn dienstplicht. Zonder werk had hij meer tijd voor Scouting.

In 1933 richtte hij de Loevestein groep op. Hij werd akela en zijn broertje Arie assistent welpenleider (Bagheera). In eerste instantie had de groep alleen welpen (onder wie Frans Dersigni, Kees Grijns en Ben van Veldhuizen). Toen de eerste jongens in 1936 twaalf werden, begon Piet als hopman met verkenners. Zijn broer werd toen Akela. Een jaar later nam hij deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang en volgde de Gilwell cursus. Dr. Biegel was op dat moment de voorzitter van de plaatselijke afdeling.

In november 1937 werd Piet assistent districtscommissaris Verkenners voor de afdeling Betuwe West en Arie werd hier assistent districtscommissaris welpen. Piet en Arie woonden toen op de Kelenstraat in Gorinchem. Een jaar later werd Cornelis Grijns districts-

#### Staatsgevaarlijk

In de oorlog was de verkenners verboden als zijnde staatsgevaarlijk. In het begin van de oorlog werd mev. Hoogendijk, groepsleider Wout van der Plank en welpenleider P. Gelderblom thuis opgepakt door de Duitsers: "Met een overvalwagen!, een politieagent en twee Duitsers. Alle materiaal werd in beslag genomen. De Duitsers hadden vooral belangstelling voor 'de Fahnen' (vaandels) en de logboeken. 's Avonds mochten ze weer naar huis."

Districtscommandant D.C. Grijns - wonend en werkend in Gorcum (fa. Noorduijn) werd gelijktijdig opgepakt en voor ondervraging overgebracht naar Rotterdam. Hij werd veertien dagen vastgehouden. Bij de bevrijding in '45 zien we Grijns op het bordes van het Stadhuis met een toespraak namens de illegaliteit.

commissaris van district De Betuwe van de NPV. Op 1 en 2 mei 1940, vlak voor de Duitse inval, werden in het district nog patrouille wedstrijden gehouden, onder leiding van districtscommissaris Grijns.

Op 2 april 1941 wordt Scouting door de bezetter verboden. Door heel Nederland werden veel leiders en commissarissen van Scouting direct na het verbod gevangen gezet en verhoord. Groepsleider Wout van der Plan, welpenleider Piet Gelderblom en welpenleidster Els de Gier werden thuis opgepakt door een politieagent en twee Duitsers. Hun huis werd doorzocht en alle padvinders-materiaal werd in beslag genomen. Vervolgens werden ze met een overvalwagen afgevoerd en op het politiebureau ondervraagd. De leiders mochten 's avonds weer naar huis. Ook districtscommissaris Grijns werd opgepakt, maar hij werd afgevoerd naar Rotterdam. Volgens de arrestatiekaart werd hij op 7 april 1941 weer uit hechtenis ontslagen. Volgens

een artikel in de krant zou hij 14 dagen vastgezet hebben. Later in de oorlog sloot Piet zich aan bij de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, district Rotterdam Zuid - Holland Zuid.

De groep raakte in de oorlog alles kwijt, maar direct na de oorlog begonnen ze weer. Op 15 mei 1945 vierden de padvinders de herrijzenis van de padvinderij in Gorinchem met een kampvuur aan de Wolpherenwal. Districtscommissaris Grijns voerde het woord. Ook burgemeester Ridder Rappard en districtscommissaris dr. Sauer, die ook districtscommandant was van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten, spraken de scouts toe. Oubaas van der Plank hield een vrolijke zangwedstrijd van padvindersliedjes.

In 1946 was Piet betrokken bij de herziening van de Klasse eisen en vaardigheidsinsignes.

Na de oorlog nam hij deel aan de 6e Wereld Jamboree in 1947 in Frankrijk. Hij was hopman bij groep 1 Willem Barendsz op subkamp 3 Bourgogne en subkampleider. Deze Jamboree zou oorspronkelijk in 1941 gehouden worden, maar ging door de oorlog niet door. De tweede keuze was om de jamboree te houden in 1946. Door verschillende redenen, te weinig voorraden, moeilijke reis mogelijkheden en andere prioriteiten werd besloten om het nog een jaar uit te stellen. In 1947 werd de Jamboree alsnog gehouden en werd het thema "Peace Jamboree / Jamboree de la Paix" gebruikt. (Vredes Jamboree).



In 1949 volgde Piet D.C. Grijns op als districtscommissaris. Hij bleef deelnemen aan de Wereld Jamborees (1951 Oostenrijk, 1955 Canada, 1957 Engeland, 1963 Griekenland).



In 1954 kreeg hij een Zilveren Jacobstaf, samen met onder andere W.J. van der Plank. In 1971 ontving hij namens de NPV een Zilveren Vlaamse Gaai. Hij nam tijdens het veertig jarig bestaan van de groep in november 1973 afscheid als hopman.

Piet overleed op 7 juni 1977 en werd begraven op de

Oude Algemene Begraafplaats in Gorinchem.



### Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 21, 1935, no. 2, 1935 » 1935-02 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Gorinchem - Detail Krantenpagina](#)

[Gorinchem patrouillewedstrijden - Detail Krantenpagina](#)

[Gorinchem bevrijding - Detail Krantenpagina](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 12, 1946 » 1946-09 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 7, 1934 » 1934-07 - Pag. 7 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no. 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 22, 1937, no. 11, 1937 » 1937-12 - Pag. 31 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 28, 1945-1946, no. 12, 1946 » 1946-09 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 32, 1949-1950, no. 3, 1949 » 1949-12 - Pag. 4 | Delpher](#)

[Zilveren Vlaamse Gaai - Scoutpedia.nl](#)

[Zilveren en Gouden Jacobsstaf - Scoutpedia.nl](#)

[Gorinchem - Oude Algemene Begraafplaats - Pieter-Gelderblom-](#)

*Foto jubileum Loevesteingroep: Hilde (zittend) Arie (Staand met Gaai) .onbekend.. onbekend...Piet (met Gaai)*

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 2, 01-02-1923 » 01 feb 1923 - Pag. 20 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 17, 29-09-1923 » 29 sep 1923 - Pag. 19 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 9, 1923, no. 18, 13-10-1923 » 13 okt 1923 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Gorinchem bevrijdingskampvuur - Detail Krantenpagina](#)

Archief Nationaal Scoutingmuseum Baarn / Wereld Jamboree 1947 Frankrijk

De N.P.V. werd 4 jaren geleden door de bezetters verboden, Haar bezittingen werden geroofd en haar leiders door de S.D. gevangen genomen en verhoord. Tijdens dit verhoor werd aan spreker onder meer de vraag gesteld hoe hij over deze maatregel van Seys Inquart dacht, en zijn antwoord was geweest, dat het de grootste stomiteit was die Seys Inquart had kunnen uithalen, waar hij juist door het ontbinden een nieuwe padvinderij gesticht had, die groter zou worden dan ooit te voren.

De band die alle P.V.ers tezamen bond is nooit verbroken geweest. Clandestien is men steeds bij elkaar gekomen en nu zullen allen weer de krachten inspannen om de padvinderij te doen bloeien, doch vooral om padvinder te zijn zoals de padvinders-wet het wil, steeds trouw aan God en Vaderland, het ideaal nooit uit het oog verliezende.

Na den groten Chief-Scout, Lord Baden-Powell, die 2 jaar geleden overleed, herdacht te hebben alsmede alle leden die in deze oorlog gevallen waren, sprak Ir. Grijs nog zijn voldoening uit over het vele werk door de padvinders tijdens en na den oorlog verricht.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.