



Peter Hammacher is geboren op 3 december 1921 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Jacob Franciscus Marie Hammacher (1880) en Emilie Wilhelmina van Blommestein. Zijn ouders trouwden in 1913 in Den Haag. Hij had twee broers, Willem (1918) en Herman (1926). Zijn vader was arts.

In juli 1935 ging hij met zijn moeder en een broer met de s.s. Scharnhorst via Singapore naar Nederland. Peter werd verkenners bij Groep 4 Dr. Hoogenhuyzegroep in Utrecht in december 1935. In januari 1936 werd hij welkom geheten in *De verkenners*, officieel orgaan voor de *Padvinders Beweging in Nederland*.

Tijdens de oorlog woonde Peter met zijn moeder en broers in Nederland. Zijn moeder woonde toen in Den Haag. Hun vader zat nog in Nederlands-Indië. Hij overleed in 1943 in Batu.

Na de oorlog ontving Peter het Verzetsherdenkingskruis.

In 1972 woonde hij in Kuala Lumpur, Maleisië. Hij trouwde in 1977 in Antwerpen met Margaret Joan van Hombracht en is overleden op 29 januari 1994 in Den Haag.



## Meer informatie

[Peter Hammacher \(locatie onbekend, 3 december 1921 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Details Database](#)

[Algemeen Handelsblad » 08 sep 1913 - Art. 99 | Delpher](#)

[Peter Hammacher \(1921-1994\) » Indische genealogie » Genealogie Online](#)

[Peter Hammacher Familiegeschiedenis & Historische Gegevens - MyHeritage](#)

[Peter Hammacher \(1921 - 1994\) - Genealogy](#)

[Registratie Jacob Franciscus Marie Hammacher & Emelie Wilhelmina van Blommestein &](#)

[Willem Hammacher & Peter Hammacher & Herman Hammacher in 1913 te 's-Gravenhage »](#)

[Open Archieven](#)

[Hafmans / Harders - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Jacob Franciscus Marie Hammacher | Oorlogsgravenstichting](#)

[Leidse Courant | 22 juni 1977 | pagina 10 - Historische Kranten, Erfgoed Leiden en](#)

[Omstreken](#)

[NRC Handelsblad » 13 apr 1972 - Art. 211 | Delpher](#)

[De verkenners, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland januari 1936](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 03 jul 1935 - Art. 214 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.