



Paul van 't Veer is geboren op 16 juni 1922 in Den Haag. Hij was de zoon van Pieter van 't Veer, journalist, en Geesje Brouwer.

Hij werd welp bij de horde van Groep 13 Graaf Willem Groep in Den Haag. In 1934 werd een tekening van hem van het St. Joris kampvuur in De Verkenner geplaatst. In 1940 was Paul bij deze groep vaandrig (verkennersleiding).



Paul ging naar de Handelsdagschool met een 4-jarige cursus aan de Waldeck Pymontkade in Den Haag. Hier bleek zijn belangstelling voor literatuur, zodat hij na eindexamen in 1940 naar de 7e (zg. literaire) HBS-A aan de Raamstraat ging, waar hij de laatste twee klassen doorliep. Hierna volgden twee jaren studie Nederlands op de School voor taal- en letterkunde te 's-Gravenhage (1942-1944). Ondertussen was hij werkzaam o.a. op het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, wat hem voor uitzending naar Duitsland vrijwaarde. In het laatste oorlogsjaar begon hij gedichten te publiceren in clandestiene literaire blaadjes, zoals *Stijl*, *Maecenas* en *En Passant*.

Na de oorlog werd hij in 1945 benoemd tot assistent hoofdkwartierscommissaris voor Pers en Propaganda. Hij deed dit slechts kort omdat hij naar Nederlands Indië vertrok. Tegelijk werd hij in mei 1945 bij het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) verslaggever en redacteur Overzeese Gebiedsdelen. Na ongeveer een jaar ging hij in dezelfde functie werken voor het persbureau Aneta in Batavia, waar hij drie jaar zou blijven. Hier ontstond zijn levenslange belangstelling voor alles wat met Indonesië te maken had.

Hij trouwde in 1947 met Johanna Cornelia Suiker. Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren.

In 1949 verliet Van 't Veer Indonesië om, via New York, waar hij enkele maanden voor Aneta de behandeling van de Indonesische kwestie in de Verenigde Naties volgde, in 1950 in dienst te treden bij HVV te Amsterdam. Hier zou hij twintig jaar blijven, beginnend bij de redactie buitenland, waarvan hij enkele jaren later de chef zou worden, een functie die hij afwisselde met die van chef van de kunstredactie en adjunct-chef van alle redacties. Ook

was hij in 1956, uitgeleend door HVV, enige maanden waarnemend hoofdredacteur van Vrij Nederland.

Paul schreef veel boeken, onder andere over Nederlands Indië. Hij is overleden op 15 april 1979 in Amsterdam.

Meer informatie

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 20, 1934, no. 6, 1934 » 1934-06 - Pag. 19 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no 8, 1940 » 1940-09 - Pag. 22 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 27, 1945-1946, no 5, 1945 » 1945-09 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 deel II \(geni.com\)](#)

publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf

[Veenhuijzen / Velsen - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Veer, Paul van 't \(1922-1979\) \(knaw.nl\)](#)

[NRC Handelsblad » 15 mei 1979 - Art. 11 | Delpher](#)

[De Volkskrant » 16 mei 1979 - Art. 180 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.