

## Paul Marinus van Baerdts van Sminia



Paul Marinus van Baerdts van Sminia is geboren in Leeuwarden op 27 maart 1901. Hij was een zoon van Hobbe van Baerdts van Sminia en Tjallinga Aurelia Wilhelmina van Welderen barones Rengers.

Het gezin verhuisde naar Apeldoorn. Daar werd Paul lid van Scouting bij de afdeling Apeldoorn van het NPV. Hij haalde in oktober 1917 diverse vaardigheidsinsignes (gids, wielrijden, handige jongen, pionier). Op 2 november haalde hij het insigne 2e klas.

Hij werd in december 1917 benoemd tot Page van Z.K.H. Prins Hendrik. Een Page was een 1e klas verkenner die de Prins alles moest kunnen vertellen over de stad, personen en Scouting als hij in de stad op bezoek kwam. Dat iemand Page was kon je zien aan de gouden tres om zijn schouder, met daarop een metalen insigne met een 'H' erop.

De Commandant der Lijfpages maakt bekend, dat Paul Marinus van Baerdts van Sminia, Koningsstraat 45 te Apeldoorn, met ingang van 28 November benoemd is tot **Lijfpage** van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg.

Paul trouwde op 30 november 1927 in Apeldoorn met Elisabeth van Geen. Uit dit huwelijk werden onder anderen zoons Hobbe en Frans geboren. In 1934 werd Paul benoemd tot burgemeester van Utingeradeel. Hij woonde in Oldeboorn. In 1935 werd hij ook voorzitter van de veenpolder De Deelen.

In de Tweede Wereldoorlog hielp hij neergestorte geallieerde piloten het land uitkomen. Ook saboteerde hij het stamkaarten-systeem. Toen op een dag een vergadering gehouden zou worden om de uitreiking van de Tweede Distributiestamkaart voor de Duitsers een mislukking te laten worden, riep hij enkele van zijn ambtenaren bijeen om deze zaak met een paar L.O.-ers te bespreken. Financieel steunde hij zoveel als hij kon. Op 4 mei 1944 werd verzetsman Sjerp de Vries opgepakt en gevangengezet in het gemeentehuis te Akkrum. Van Sminia had een sleutel van de cel en liet De Vries ontsnappen. Hij werd verraden door veldwachter Pieter Bergsma en op 5 mei opgepakt en naar het Huis van Bewaring te Leeuwarden gebracht en vervolgens via Kamp Amersfoort. Daar kreeg hij nummer 14953.



Op 11 oktober 1944 werd hij naar kamp Neuengamme gebracht. In 1945 werd de burgemeester op transport gezet naar Lübeck. Onderweg werd gestopt bij Kamp Sandbostel. Volgens getuigen is de burgemeester, die aan vlektyfus leed, op 15 april 1945 op het station perron van Sandbostel gefusilleerd. De Duitsers fusilleerden iedereen die niet mee kon komen. In 1958 is hij met veel anderen weer opgegraven. Met behulp het plaatje met zijn kampnummer en zijn geboortgegevens is hij geïdentificeerd en begraven in het familiegraf te Aldtsjerk (Oudkerk).



Voor zijn ondergrondse werk ontving Paul postuum een onderscheiding van de Canadese overheid. Ook mochten zijn zonen Frans en Hobbe op kosten van de Canadese regering studeren.

In de Doelhôftsjerke in Oldeboorn is in 1948 een gedenkraam aangebracht. In het provinciehuis van Friesland te Leeuwarden hangt een plaquette aan de wand. Aan de muur van het gemaal De Deelen bij Haskerdijken is een plaquette aangebracht. In

Akkrum werd bij de Terptsjerke en gedenkbank geplaatst.



### Meer informatie

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 34, 1917 » 1917-12 - Pag. 28 | Delpher](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 3, 1917, no. 34, 1917 » 1917-12 - Pag. 21 | Delpher](#)

[Paul Marinus Jhr. van Baerd van Sminia | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Paul Marinus van Baerd van Sminia | Oorlogsgravenstichting](#)

[Gedenkraam voor Paul Marinus van Baerd van Sminia - Wikipedia](#)

[Het verhaal van oud-burgemeester Van Baerst van Sminia is tijdloos - NDC mediagroep - De Krant van Toen](#)

[Paul Marinus van Baerd van Sminia | Digitaal Monument Neuengamme](#)

[Graftombe.nl - Informatie over Paul Baerd van Sminia van](#)

[Baerd van Sminia, jhr., Paul Marinus, - TracesOfWar.nl](#)

[Paul Marinus Baerd van Sminia \(1901-1945\) » Noblesse Européenne - European Nobility » Genealogie Online](#)

[Baerd van Sminia, Jhr. Paul Marinus van](#)

[NECROLOGIE](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives](#)

[Details Database](#)

[Van Sminiabankje - Akkrum Ald en Nij](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.