



Paul Maria Bonnike is geboren op 5 augustus 1923 in Hilversum. Hij was de zoon van Joseph Maria Joannes Bonnike en Wilhelmina Maria Wiegman. Hij had een zus Theresia Maria (42 mei 1922) en twee broers Leonardus (Leo) Maria (3 oktober 1920) en Joseph Maria (30 april 1925). Zijn vader was directeur van de Koninklijke Veenendaalsche Stoomspinnerij en Weverij NV.

Op 4 mei 1931 werd op initiatief van aalmoezenier Oderkerk in de Onze Lieve Vrouwe parochie ten noorden van Hilversums centrum, een Katholieke verkennersgroep opgericht. Paul en Leo waren in 1940 lid van deze Sint Franciscusgroep. Op 1 januari had de troep 28 verkenners. De verkenners stonden in 1940 onder leiding van hopman E. Beukers en Leo was vaandrig. Paul was assistent patrouilleleider van de koekoeken. Eind 1940 - begin 1941 was Paul aspirant voortrekker bij de Sint Franciscusstam van de groep. Nico Koelink was toen Oubaas. Paul ging de R.K. HBS 'In 't Gooi'.

Hij verhuisde in 1943 eerst naar Houten en in mei 1943 naar Arnhem. Hij was kantoorbediende.

Leo werkte vanaf januari 1944 voor de inlichtingengroep Geheime Dienst Nederland, die samenwerkte met het Bureau Inlichtingen van de Nederlandse Regering. Zijn schuilnaam was Herman. Zijn rayon, dat bestond uit de zuidelijke Veluwezoom en de zuidoostelijke hoek van de provincie Utrecht, wist hij op goede wijze te organiseren. Paul zat in het studentenverzet en was ook betrokken bij GDN.

In september 1944 organiseerde Leo, naast zijn normale werkzaamheden, een zelfstandig opererende groep in het front gebied aan beide zijden van de Neder-Rijn tussen Arnhem en Culemborg. Hij zag kans om een rechtstreekse telefoonlijn met Nijmegen tot stand te brengen. Deze was van zeer grote waarde o.m, ten behoeve van het gebruik van de artillerie voor de geallieerde oorlogsvoering. Toen de verbinding in november werd verbroken, was hij in staat een nieuwe rechtstreekse telefonische verbinding aan te leggen. Deze lijn bleef tot de capitulatie in gebruik. Door zijn optreden bewees hij grote diensten aan de geallieerde oorlogvoering en de Nederlandse regering.

Op 24 april 1945 werd Paul aan het eind van de ochtend op de weg tussen Leersum en Amerongen aangehouden. Zijn broer vertelde later dat hij tekeningen van Duitse artilleriestellingen in de buurt van Amerongen bij zich had. Wellicht heeft hij de indruk gewekt dat de papieren zouden worden afgehaald. Hij zou met de handen op de rug als een soort lokvogel aan de kant van de Rijksstraatweg ter hoogte van Zuylestein in het gras zijn geplaatst, terwijl de Duitsers zich vlakbij verdekt hadden opgesteld. Na enige uren zou er nog niemand zijn komen opdagen. Vervolgens is hij naar Woudenberg overgebracht en verhoord. 's Avonds namen twee mannen van de Sicherheitsdienst hem mee. Hij moest voor

hen uit fietsen. Paul werd vermoedelijk onderweg in het gebied tussen Woudenberg en Zeist neergeschoten. De daders hebben het stoffelijk overschot van Paul hoogstwaarschijnlijk ergens in de buurt begraven. Het is na de oorlog niet meer teruggevonden.

Op zijn bidprentje staat een zin uit de verkennerbelofte: *Op mijn eerewoord beloof ik, met de hulp van Gods genade, mijn plicht te doen tegenover God, de Kerk en mijn Land.*

Naar Paul is in Hilversum de Bonnikestraat vernoemd. De naam van Paul Bonnike staat op een plaquette in de Burgerzaal van het Hilversumse raadhuis. Hier staan de namen van de “inwoners van Hilversum, die het leven lieten in hun verzet tegen de Duitse overweldiging”: Hij wordt ook herdacht op het monument in de International School 'Alberdingk Thijm' in Hilversum. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan zeventien oud-leerlingen en een oud-docent van de toenmalige R.K. HBS 'In 't Gooi' die tijdens de bezettingsjaren en de koloniale oorlog in het voormalig Nederlands-Indië door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen.

Meer informatie

[Paul Maria Bonnike | Oorlogsgravenstichting](#)

[Hilversum, monument in de International School 'Alberdingk Thijm' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Paul Maria Bonnike \(Hilversum \(nh\), 5 augustus 1923 - Woudenberg \(ut\), 24 april 1945\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Details Database \(documentatiegroep40-45.nl\)](#)

[Paulus Maria Bonnike | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Bonnike, Paulus Maria - WO2Slachtoffers.nl](#)

[Noord-Holland in verzet 40-45 · A t/m H \(geni.com\)](#)

[Hilversumse oorlogsslachtoffers: Namen op enkele gedenkstenen | Henk van Kampen](#)

Dagboek van de Franciscus-Troep 1940 Hilversum – Scoutingmuseum Baarn

[Bolt / Borustijn - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Oudbruin 3.0 | Groep | St. Franciscus](#)

[Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Paul Maria \(Paul\) Bonnike](#)

[Opdat wij niet vergeten: verhalen van 25 verzetshelden van Hilversum - Pieter Izak Broertjes, Margot Kistemaker - Google Boeken](#)

Boekje met stammen van de verkennerij uit Amersfoort, Baarn, Bussum, Ede, Hilversum, Laren, Soest en Zeist met namen en adressen van de leiding, z.d.. [927 Verbeek, C.P. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.