



Nicolaas Maria Hubertus Prompers is geboren op 5 november 1908 in Sint Geertruid. Hij was de zoon van Nicolaas Joannes Prompers en Maria Anna Hermans. Hij werd kapelaan, onder andere in Eijsden.

In de zomer van 1933 komt een aantal jongens bijeen onder leiding van voortrekker Jef van Tiel. Ze richten in Eijsden verkennersgroep Sint Paulus op. Er wordt gestart met twee patrouilles met samen 15 leden. Dré Huynen, onderwijzer in Eijsden, wordt hopman. Een jaar na de start van de Sint Paulusgroep wordt in 1934 een jeugdbeweging voor jonge vrouwen en meisjes opgericht: de Katholieke Jonge Meisjes (KJM) voor meisjes van 11 tot 16 jaar en de Katholiek jonge Vrouwen (KJV) voor meisjes van 16 jaar en ouder. Prompers werd van al deze jeugdorganisaties de aalmoezenier.

Aan het begin van de oorlog was hij kapelaan in Heerlen. Daar raakte hij na de capitulatie betrokken bij het verzet. In de zomer van 1941 ontstond het initiatief tot de uitgave van "Het Vrije Volk". Met het nieuwe blad beoogden ze de bevolking van Zuid-Limburg en in het bijzonder de mijnwerkers immuun te maken voor de misleidende voorlichting door de genazificeerde, officiële pers. Rond de kerngroep verzamelde zich een groeiende kring medewerkers. Naast assistent districtscommissaris voor voortrekkers Joop van Vonderen, was ook kapelaan Prompers actief. In zijn preken stak hij zijn anti-nationaalsocialistische gezindheid niet onder stoelen of banken. Op 19 maart 1943 moet hij zich voor zijn uitlatingen verantwoorden bij de Sipo. Hij was er met een fikse uitbrander vanaf gekomen. In juni 1943 was Prompers aanwezig bij een (geheime) vergadering om in gebieden waar nog geen duikorganisatie aanwezig was om onderduikers te helpen, deze te starten. Prompers werd vlak hierna benoemd tot rector van het Heerlens ziekenhuis. Door drukke werkzaamheden was hij niet bij machte een efficiënte organisatie op poten te zetten maar in kapelaan J.W. Berix vond hij een bekwaam en actief medewerker. In september 1943 droeg hij de leiding aan hem over.

Na de oorlog ontving hij het Verzetshedenkingskruis. Nicolaas is overleden op 21 september 2003 in Gulpen.

## Meer informatie

[Posthumus / Pyffers - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Nicolaas Maria Hubertus Prompers \(1908 - 2003\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Verborgen Front h6-1.pdf \(rug.nl\)](#)

[Verborgen Front h6-2.pdf \(rug.nl\)](#)

[Verborgen Front h11.pdf \(rug.nl\)](#)

[Uit Eijsdens Verleden 147-148 – Stichting Eijsdens Verleden](#)

[Historie – SCOUTING EIJSDEN](#)

[Limburgsch dagblad » 25 apr 1959 - Art. 195 | Delpher](#)

[Geboorte Nicolaas Maria Hubertus Prompers op 5 november 1908 te Sint Geertruid » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.