

Nicolaas (Nico) Slettenhaar werd geboren op 6 februari 1919 in Almelo. Hij was de zoon van Gerrit Slettenaar en Jacoba Cornelia Selier. De familie was gereformeerd.

Nico was actief bij Scouting. De kans is groot dat hij was aangesloten bij Groep 2 de Tubanten. Deze groep was in 1925 opgericht als christelijke padvindergroep. De stam van de groep heette de Kenyastam. Nico was voortrekker (Roverscout) en nam in 1937 deel aan de 5e Wereld Jamboree in Vogelenzang als werkstam. Daar werkte hij samen met voortrekker Gerard Vloedveld, die ook uit Almelo kwam.

Tijdens de oorlog was Nico actief in het verzet. Hij werd in Nijverdal tewerkgesteld bij de luchtbeschermingsdienst.

Volgens informatie op oorlogsgravenstichting zat hij daar ook ondergedoken en werd op 22 maart 1945 gearresteerd. Die dag werd Nijverdal gebombardeerd. Amerikaanse geallieerde bommenwerpers troffen het dorp. Het gelegenheidsbombardement was gericht op de spoorweg en bedoeld om overtollige bommen te lozen. De luchtaanval kostte 73 burgers het leven. Nico kwam hierbij om. Hij werd begraven op de oude gemeentelijke begraafplaats in Rijssen.

Voor het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal ligt een herdenkingsteen. Jaarlijks vindt hier een herdenking plaats.



Meer informatie

[Nicolaas Slettenhaar \(Almelo \(ov\), 6 februari 1919 -](#)

[Nijverdal \(ov\), 22 maart 1945\) - Netwerk](#)

[Oorlogsbronnen](#)

[Nicolaas Slettenhaar | Oorlogsgravenstichting](#)

[Nicolaas Slettenhaar | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Sevink / Slots - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Overlijden Nicolaas Slettenhaar op 22 maart 1945 te Hellendoorn » Open Archieven](#)

[Nederlandse Oorlogsgraven Gemeentelijke Begraafplaats Rijssen - Rijssen -](#)

[TracesOfWar.nl](#)

[Bombardement op Nijverdal - Wikipedia](#)

[Donderdag 22 maart herdenking bombardement Nijverdal 1945 - TracesOfWar.nl](#)

[Nijverdal, monument in het Huis voor Cultuur en Bestuur - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Nijverdal, monument in het Huis voor Cultuur en Bestuur - Nationaal Comité 4 en 5 mei :](#)

[Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.