



Arnaud Joseph Marie (Naud) Crebolder is geboren op 12 maart 1907 in Den Bosch.

Hij volgde zijn middelbare schoolopleiding op het jongensinternaat "Huize Ruwenberg" in Sint-Michielsgestel en op de HBS aan het St. Jans Lyceum in Den Bosch, waar hij op 19-jarige leeftijd zijn diploma haalde.

Naud ging medicijnen studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In de zomer van 1927 ging hij met Janus Oomen, leraar aan het Sint Bonifatiuslyceum in Utrecht, met zeven jongens, na het behalen van hun lyceumdiploma, op trektocht in Corsica. Tijdens die tocht maakten zij kennis met de katholieke Scouts de France. Terug in Utrecht zochten zij contact met verschillende



padvindingsinstanties in Vlaanderen en Nederland. Pim Froger, die in Breda bezig was geweest met de vorming van jongens binnen de Eucharistische Kruistocht en in zijn jeugd scout was in Den Haag, kwam na de zomer naar Utrecht om daar te gaan studeren. De katholieke adjunct-secretaris van de NPV, Spijkerman, bracht Froger in contact met de Utrechtse groep oud leerlingen. In februari 1928 werd, met toestemming van aartsbisschop Van de Wetering, de 'Charles de Foucauldgroep' opgericht, met Oomen als Oubaas, Froger als groepsleider en kapelaan G. de Geus van de St.-Catharinaparochie (de kathedraal) als groepsgeestelijke. Naud werd geïnstalleerd als ploegleider. De stam wordt lid van de NPV en wordt ingeschreven als stam/groep 8 NPV-afdeling Utrecht.

Later op 4 juni 1928 richtte hij bij de Aloysiusparochie een nieuwe groep op. Het werd een groep van zestig verkenners en achttien welpen. Omdat de Aloysiusparochie een Jezuïetenparochie was, kreeg de groep de naam St. Tarcisius. Pater Borst Pauwels was de eerste voorzitter. In 1931 kreeg hij zijn erkenning als groepsleider en baas. Hij stopt daar in februari 1934. Omdat de groep te groot werd, kwam er nog een groep bij. In eerste instantie heette deze de Maarschalk Fochgroep, maar al snel werd dit veranderd in St. Stanislaus Koska. Van september 1933 tot februari 1934 was Naud groepsleider, hopman en baas bij deze groep.

Al in 1929 was hij assistent districtscommissaris voor verkenners in het Bisdom Utrecht. In januari 1931 werd hij benoemd tot assistent districtscommissaris der Katholieke Verkenners in het district 't Gooi. In april 1934 wordt hij benoemd als ADC der Katholieke Verkenners voor de districten Utrecht, 't Gooi, Groningen, Leeuwarden en Assen. Medio 1934 werd hij benoemd tot erecommissaris en legde hij zijn functie als ADC in Utrecht neer.

In zijn studentenjaren heeft hij met Pim Froger, P. Lamers, Pater Borst Pauwels, met de Utrechtse Charles de Foucauld-stam en met de eerste welpenleidsters Rosa Peek-Schröder en Judith Raupp mede de grondslag gelegd voor het Katholieke Verkennen.

Na voltooiing van zijn studie fungeerde hij geruime tijd als assistent aan het ziekenhuis te Eindhoven. Op 1 februari 1935 vestigde zich als huisarts te Valkenswaard. Hij trouwde daar met Alice Henriette Marie Hoekx op 12 december 1936. Zij kregen tussen 1937 en 1954 zeven zonen en een dochter.

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet. Hij werkte onder andere samen met Jan Brom, Jan Swinkels, Wim Gerrits, Frits Dirks, Smeets van de rijkspolitie, J. Th. Dierking en Frans van Riel. Hun verzetsgroep stond in verbinding met Jan van Bijnen.

Op 25 februari 1953 werd hij geneeskundig inspecteur van de volksgezondheid voor Limburg. Op 23 april 1955 werd hij voor een spoedoperatie per ambulance naar Utrecht vervoerd. Bij Zaltbommel sloeg deze over de kop en belandde in een sloot. Hij raakte hierbij licht gewond, toch overleed hij nauwelijks een maand later op 22 mei 1955 in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Hij werd begraven op 25 mei 1955 te St. Pieter in Maastricht.

In augustus 1945 werd in Aalst verkennergroep Sint Tarcisius opgericht en ze groeide al snel uit tot een grote groep. In de jaren '50 werd de Naud Crebolderstam opgericht, vernoemd naar de huisarts Crebolder die tijdens de oorlog woonde in Valkenswaard en actief was in het verzet. Scouting Aalst-Waalre ontstond in mei 1996 door de fusie van meisjesgroep Antoon Coolen en Scouting St. Tarcisius.

Meer informatie

[Naud Crebolder - Scoutpedia.nl](#)

[Eindhovens dagblad » 23 mei 1955 - Art. 27 | Delpher](#)

[Gazet van Limburg » 26 mei 1955 - Art. 46 | Delpher](#)

Leidersblad KV 1955

[PAN4 Valkenswaard, Aalst en Waarle](#)

[GesprekmetJanBrom.pdf](#)

[Dokter A. Crebolder. \(foto 22969 uit de beeldbank Heemkundekring Weerderheem Valkenswaard\)](#)

[Week 38 kempener koerier 2015 by Kempenpers - Issuu](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 8, 1933 » 1933-09 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Leidersblad; officiële uitgave voor de leidsters en leiders van de Katholieke Jeugdbeweging, 1950, no. 6, 1950 » 1950-06 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Vak M – Crebolder.](#)

Dr. A. J. M. CREBOLDER Een der pioniers van het Katholiek Verkennen in Nederland is niet meer. God heeft hem in de nacht van 21 op 22 Mei tot Zich geroepen. Op 23 Maart 1928 reeds werd hij door de, diezelfde dag geïnstalleerde, oûbaas Dr Oomen geïnstalleerd als ploegleider. Dit was ruim een half jaar na de beroemde tocht naar Corsica. Sindsdien heeft hij de Beweging in allerlei functies gediend: als cursusleider, als hopman (van de Tarcisiusgroep te Utrecht), als oûbaas en als districtscommissaris. In de samenstelling van de spelregels nam hij een werkzaam aandeel. Kortom, hij was een der harde werkers van het eerste uur, die de fundamenten hebben gelegd waarop wij thans nog voortbouwen. Zijn belangstelling voor het wel en wee van de Beweging bleef onverzwakt, zodat wij hem bij verschillende gelegenheden, zoals de opening van ons Buitencentrum, mochten ontmoeten. In Maastricht had de plechtige uitvaart en de teraardebestelling plaats, waarbij talrijke verkenner- en oudverkennerleiders in hun gebed voor zijn zielerust ongetwijfeld ook aan God de beloning hebben gevraagd voor zijn arbeid ten bate van de jeugd.

HOOFDCOMMISSARIS

[Dux; tijdschrift voor priesters, die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd bezighouden, jrg 3, 1929, no. 6, 1929 » 1929-12 - Pag. 24 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 2, 1931 » 1931-02 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 1, 1931 » 1931-01 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 17, 1933, no. 8, 1933 » 1933-09 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 10 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 4, 1934 » 1934-04 - Pag. 43 | Delpher](#)

[Scouting St. Bonifatiusgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Scouting 1e Charles de Foucauldgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Scouting St. Tarcisiusgroep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Scouting St. Stanislaus Kostka groep – Scouting Utrecht Museum](#)

[Home - Scouting Aalst-Waalre](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.