



Maximiliaan (Max) Johan Gerard Lijten (ook Leyte) is geboren op 2 juli 1918 in Utrecht. Hij is de zoon van Martinus Antonius Lijten en Gerarda Wilhelmina Huijgens. Max was kantoorbediende van beroep.

Max was actief bij Scouting. Lambert Wüst nam in het kader van zijn Quest als voortrekker in 1937 het initiatief om het mogelijk te maken dat er in een garnizoensplaats een stam voor voortrekkers die in militaire dienst waren gevormd werd. Hij werkte daarin samen met Nico Koelink, de Assistent Hoofdkwartierscommissaris voor voortrekkers. In 1938 woonde hij in Hilversum en vormde hij het Secretariaat Dienstplichtige Voortrekkers. In oktober 1938 werd in Utrecht de Jeanne d' Arc Stam opgericht. Dit was een stam voor Voortrekkers in militaire dienst. Ze werd in 1939 erkend als groep 349 van de Katholieke Verkenners. De voortrekkers kwamen bijeen op Nieuwe Gracht 6 in Utrecht. Aalmoezenier Wilmink was de groepsgeestelijke en Max Lijten stamlid. Het correspondentieadres was de Hojelkazerne in Utrecht.

Tijdens de mobilisatie en de meidagen was hij actief als sergeant bij de Luchtdoelartillerie in Utrecht.

Max is een vriend van Nico Beck. Nico wil proberen om naar Engeland te ontkomen en Max helpt daarbij. De ontsnappingspoging is echter een valstrik en Max en de Engelandvaarders worden op 20 mei 1943 gearresteerd. De valstrik is opgezet door Benjamin Joppe die voor de Duitsers werkt. Hij ontmoet tijdens een treinreis de onderduikhelper W. Pieters. Joppe is in zijn uitlatingen uitgesproken anti-Duits is en vertelt dat hij wegen kent om naar Engeland uit te wijken. Pieters raakt geïnteresseerd. Joppe zegt dat de jongemannen waar Pieters contact mee heeft in het lege visruim van een logger vanuit IJmuiden naar Engeland vertrekken. Het omkopen van de controle zou alleen veel geld kosten: 25.000 gulden. Na een bijeenkomst in café Centraal aan het Damrak in Amsterdam heeft Henny Beck, de broer van Nico, in zijn woning in Amsterdam een gesprek met Joppe. Naar aanleiding daarvan nemen Beck met een aantal mannen een besluit: ze accepteren het aanbod van Joppe, ook al vinden sommigen het 'te mooi'. Zeven personen zouden meegaan: de broers Beck, de broers Reyntjes, Chris en Dirk Flemming en Joop Roos. Kort voor de afvaart laten de broers Flemming echter weten dat zij van verdere deelname afzien, omdat zij de zaak niet vertrouwen. In hun plaats zal David van Eeghen meegaan. Max Lijten zal de mannen bijstaan. Intussen wordt in IJmuiden het Duitse ontvangstcomité in gereedheid gebracht. De mannen komen één voor één bij de boot - de UK 143 - aan en worden vervolgens overmeesterd en gekneveld. Ook Lijten, die in buurt van de logger op de uitkijk staat, wordt opgepakt.

Per vrachtwagen worden de arrestanten afgevoerd naar het Oranjehotel in Scheveningen. Op 4 september 1943 worden ze overgebracht naar kamp Vught, later naar het Nacht und Nebel-kamp Natzweiler in de Elzas. Max Lijten is daar op 11 juli 1944 overleden.

Meer informatie

Voortgang april 1940

[Maximiliaan Johan Gerard Lijten | Oorlogsgravenstichting](#)

Utrechtse scouting groepen vanaf 1910

[2000-01-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[2000-04-SCHAKEL.pdf \(museumserver.nl\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Maximilian J. Lijten | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.