

Marinus (Mas) Leendert Schat is geboren op 21 november 1911 in Utrecht. Hij is de zoon van Anes Pieters Schat en Adriana Gerarda de Vos. Mas kwam uit een groot gezin met 13 kinderen. Hun moeder overleed in 1917. Ze kwamen uit een bakkersgeslacht. Hun vader startte de bakkerij in 1923 in de Braamstraat in Oudwijk Noord. De bakkerij groeide snel. Broer Dirk (Do) Pieter nam voor de oorlog deze zaak over.

Hij was lid van de 3e Utrechtse Groep. De groep is opgericht op 13 oktober 1914. Ook zijn twee broers Piet en Jaap Schat waren lid van de groep.

Mas wordt genoemd in het Rapport betreffende de werkzaamheden voor de Inlichtingendienst (Groep van Hattum) van Constantijn Johan Broers, student in de Biologie aan de Universiteit te Utrecht. Sinds oktober 1940 was Broers werkzaam voor de Orde Dienst en maakte deel uit van het driemanschap, dat de voorbereidende werkzaamheden op zich genomen had van de Orde Dienst in de stad Utrecht. Hij kreeg het verzoek om de organisatie van de Inlichtingen Dienst voor de provincie Utrecht op zich te nemen. Hij verzamelde informatie over onder andere het vliegekamp Soesterberg, concentratiekamp Amersfoort, versterkingen die werden aangelegd in de omgeving van Utrecht, troepenverplaatsingen, etc. Bij het verzamelen van materiaal kreeg hij onder andere hulp van Dirk Pieter (Do) Schat en zijn broer Mas. Mas was industrieel die onder andere berichten verschafte over de Duitse scheepswerven aan de Atlantische Oceaan. Deze berichten liet Broers niet over de Groep van Hattum lopen. Ook zijn broers Jaap, Piet en Do waren actief in het verzet.

Mas is getrouwd met Anne-Maria (Anneke) Schroeder (Pustolla). Hij is overleden op 10 oktober 1974 in Radlett, UK.

Meer informatie

[Marinus\(Mas\) Leendert Schat \(1911-1974\) »](#)

[Genealogie Kuipers » Genealogie Online](#)

[Groep van Hattum \(weggum.com\)](#)

Boek 100 jaar Derde Utrechts(ch)e Groep

[Scouting Derde Utrechtse Groep | Op Avontuur in de stad!](#)

[Scouting Derde Utrechtse - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Bakker Do Schat 90 jaar | Oostkrant – Verhalen maken de buurt](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.