

Martinus van der Stoel



Martinus van der Stoel is geboren op 13 mei 1897 in Wassenaar. Hij was de zoon van Simon van der Stoel en Aagje Japikje Los.

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en werd huisarts in Voorschoten tussen 1923 en 1985. Hij trouwde op 23 mei 1923 in Lisse met Anneke Anna Hendrika Veldhuijzen van Zanten. Ze kregen een zoon Max van der Stoel (1924-2011).

In 1928 was hij lid van het bestuur van de afdeling De Leidsche Padvinders in Leiden.

In 1936 is hij gescheiden en een jaar later hertrouwde hij op 28 april 1937 in Den Haag met Henriette (Hettie) de Roos. Voor de oorlog was hij in Voorschoten actief als instructeur voor de lokale EHBO vereniging van het Oranje Kruis.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij leider van het regionale verzet en actief in het Artsen verzet in Voorschoten. In het najaar van 1942 bracht een verzetsstrijder de drie maanden oude Joodse Micha Wertheim naar het huis van Dr. Martinus van der Stoel. Martinus en zijn vrouw Hettie vertelden dat het kind te vondeling gelegd was en dat zij besloten hadden hem te adopteren. Ze hebben Micha opgevoed alsof hij hun eigen kind was. Na de oorlog kwamen de ouders van het kind, die zich in Rotterdam hadden verstopt, hun zoon ophalen.



Als enige dokter in het dorp Voorschoten mocht Martinus na de avondklok vrij rondlopen. Tijdens de bezetting hielp hij veel Joden en andere onderduikers, waaronder piloten die neergeschoten waren. Verschillende van deze personen vonden ook tijdelijk onderdak bij de familie van der Stoel.

In 1964 werd hij Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed op 2 maart 1985 in Voorschoten. Op 15 oktober 1975 heeft Yad Vashem Martinus van der Stoel en zijn vrouw, Henriette van der Stoel-de Roos, erkend als Rechters onder de Volkeren. Hij ontving na de oorlog het Verzetshedenkingskruis.

Het Gezondheidscentrum Dr. Van der Stoel is naar hem vernoemd en naast de ingang is een plaquette aangebracht met een portretmedaillon hem.

Meer informatie

[BS Huwelijk Martinus van der Stoel & Simon van der Stoel & Aagje Japikje Los & Anneke Anna Hendrika Veldhuijzen van Zanten & Marinus Veldhuijzen van Zanten & Anna Hendrika ten Hagen op 23 mei 1923 te Lisse, Lisse » Open Archieven](#)
[Huwelijk Martinus van der Stoel & Simon van der Stoel & Aagje Japikje Los & Hedwig de Roos & Jacobus Hermanus de Roos & Arendje Smit & Anneke Anna Hendrika Veldhuijzen](#)

[van Zanten & Christiaan Nicolaas Everhardus de Moor op 28 april 1937 te 's-Gravenhage »](#)
[Open Archieven](#)
[Voorschoten loopt uit voor dodenherdenking | Sleutelstad](#)
[Voorschoten - Dr. Martinus van der Stoel](#)
[Max van der Stoel werd getekend door de scheiding van zijn ouders - Nederlands Dagblad.](#)
[De kwaliteitskrant van christelijk Nederland](#)
[Stoel van der Martinus & Henriette \(Roos de\)](#)
[dr. Martinus van der Stoel \(1897 - 1985\) - Genealogy](#)
[Sta van Uiter / Stoetzer - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[Martinus van der Stoel \(locatie onbekend, 13 mei 1897 - locatie onbekend, datum onbekend\)](#)
[- Oorlogsbronnen.nl](#)
[Details Database Documentatiegroep 40 45](#)
[Geschiedenis -](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.