



Martinus (Martin) Antonius Marie Bouman is geboren op 5 mei 1899 in Gouda. Hij was de zoon van Martinus Bouman en Alida Jacoba Hulstkamp.

Hij bezocht na de HBS twee jaar de cadettenschool in Alkmaar. Op de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda volgde hij een officiersopleiding en hij werd in 1921 benoemd tot tweede luitenant der infanterie van het Koninklijk Nederland-Indische Leger (KNIL). Hij trouwde op 7 maart 1922 te Teteringen met Johanna Margaretha der Kinderen (1894-1976). Na hun huwelijk vertrokken ze naar Nederlands-Indië. Daar zijn hun dochters, Jeanne en Leonarda Hendrika, geboren.



Na zes tropenjaren keerde het gezin in 1928 terug in Nederland. Ze gingen weer wonen in Breda. Daar werd hij groepsleider en hopman van groep 2 de Baroniegroep in Breda. Het bleek dat hij multiple sclerose had en daarom werd hij in 1931 afgekeurd voor militaire dienst en ontving als eerste luitenant eervol ontslag. In juni 1931 nam hij afscheid van zijn groep in Breda. Na zijn ontslag werd hij filiaalbeheerder van NV Electriche Apparaten Maatschappij (EAM). Ze woonden toen op de Burgemeester Buysenstraat 45. Hij woonde daar nog eind 1933.

In 1934 werd hij in Roermond benoemd tot hoofdcontroleur van de Centrale Controle Dienst. Het gezin verhuisde naar Roermond en daar raakte hij betrokken bij de Prins Bernhardgroep. Hij staat in 1937 als lid geregistreerd. In 1937 nemen 24 padvindsters van deze groep deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang.

Al ver voor het uitbreken van de vijandelijkheden tussen Nederland en Duitsland in 1940 behoorde Bouman tot de weinige actieve strijders tegen het nationaalsocialisme. Onder de schuilnaam 'Eikenhout' verzamelde hij ondanks zijn handicap allerlei informatie over wat zich afspeelde aan de Duits-Limburgse grens.

Als oud-officier voelde Bouman zich na de capitulatie in mei 1940 gedwongen de Duitsers zoveel mogelijk afbreuk te doen. Aan het begin van de oorlog voegde hij zich bij het verzet en werd ingedeeld bij de Staf van Gewest 9 (Limburg) van de verzetsorganisatie Orde Dienst. Onder zijn tweede schuilnaam "Bob" richtte hij een etappendienst op voor ontsnapte Franse krijgsgevangenen, die via Nederland en België naar hun vaderland terugkeerden. Spoedig daarna hielp hij ook de eerste geallieerde piloten, die boven Duitsland en Nederland waren afgeschoten. Bouman werkte in de oorlogsjaren mee aan de illegale uitgave De POSTDUIF in Roermond.

Bouman wordt in Limburg en in voormalige verzetskringen bestempeld als een moedig man. Die moed kwam vooral tot uiting tijdens de mei staking van 1943. Twee van zijn

medewerkers waren gearresteerd en zouden worden gefusilleerd, als hij zich niet meldde bij de Duitsers. Bij het vernemen van dit dreigement gaf hij zich onmiddellijk aan. Door het Polizeistandgericht te Maastricht werd hij 2 mei 1943 ter dood veroordeeld. Samen met drie anderen is hij diezelfde dag in natuurgebied 'De Hamert' bij het plaatsje Well in de Limburgse gemeente Bergen gefusilleerd. Zijn laatste woorden waren: "Leve het vaderland, leve de koningin." De zeven slachtoffers werden in een massagraf begraven. Nadat het stoffelijk overschot na de capitulatie in mei 1945 teruggevonden was, werd hij op 8 juli 1946 herbegraven op de begraafplaats "Tussen de Bergen" in Roermond. Sinds 1970 ligt Martin begraven op het ereveld Loenen.



Hij wordt herdacht op het Provinciaal Verzetsmonument in Valkenburg aan de Geul, het verzetsmonument in America, het Oorlogsmonument in Roermond en het verzetsmonument in Wellerlooi.

Na de oorlog werd Bouman in 1952 postuum onderscheiden met de Militaire Willemsorde Ridder Vierde Klasse. Op 10 augustus 1953 reikte koningin Juliana op paleis Soestdijk de onderscheiding uit aan zijn weduwe. Aan hem werd postuum door de Amerikaanse, Britse en Franse regeringen onderscheidingen zijn toegekend, zoals de Medal of Freedom with Bronze Palm. Naar Martin Bouman is in Roermond een straat genoemd.

Meer informatie

[Huwelijk Martinus Antonius Marie Bouman & Johanna Margaretha der Kinderen & Martinus Bouman & Hendrik der Kinderen & Alida Jacoba Hulstkamp & Jeanne Knijff op 7 maart 1922 te Teteringen » Open Archieven](#)

[Registratie » Open Archieven](#)

[Genealogische bronnen](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 6, 1931 » 1931-06 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no. 2, 1931 » 1931-02 - Pag. 6 | Delpher](#)

[Registratie Wouter Roelof van der Gronden & Albertus Volkert Joan Brummer & Adrianus van der Minne & Pieter Hendrik Maal & Dirk Hendrik Dekkers & Charles Philippe Marie Mathijs Bogaerts & Bernard Pieter de Vries & August Jules Willem Scheffer & Auguste Jacobus Tieleman & Martinus Antonius Marie Bouman & Theodoor Johan Hutink & Albertus Josephus Steenhouwer & Hermanus Johannes Veenendaal & Jacobus Antonius Scheffelaar & Jan Marginus Somer & Everardus Joseph van Zon & Jan Barth & Anton Marius Groenewegen & Emil Paul van Stenis & Jan Jakobus de Vries op 6 oktober 1899 te Batavia » Open Archieven](#)

[Martinus Antonius Marie Bouman \(Gouda \(zh\), 5 mei 1899 - Wellerlooi \(lb\)/Landgoed De Hamert, 2 mei 1943\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Martinus Antonius Marie Bouman | Oorlogsgravenstichting](#)

[Martinus Antonius Maria Bouman | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Valkenburg, 'Provinciaal Verzetsmonument' - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[America, verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Roermond, oorlogsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)
[Wellerlooi, verzetsmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei : Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)
[Details Database 40 45](#)

[Detail Persoon | Gemeentearchief Venlo](#)

[Detail Akte/register | Gemeentearchief Venlo](#)

[Martinus Bouman \(1899-1943\) - Wikipedia](#)

[Martinus Antonius Marie Bouman \(1899 - 1943\) - Genealogy](#)

[Registratie Martinus Antonius Marie Bouman & Johanna Margaretha der Kinderen & Jeanne Bouman & Leonarda Hendrika Bouman in 1915-1939 te Roermond » Open Archieven](#)

[Dagblad van Noord-Brabant » 21 feb 1922 - Art. 86 | Delpher](#)

[Het nieuwsblad voor Sumatra » 22 aug 1953 - Art. 71 | Delpher](#)

[Trouw » 11 aug 1953 - Art. 12 | Delpher](#)

[| Nationaal Archief](#)

Boek '100 jaar Scouting in Roermond'

[Bredasche courant » 03 dec 1932 - Art. 104 | Delpher](#)

[Bredasche courant » 28 dec 1933 - Art. 48 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.