

## Marga Strauss-Piel



Margarethe (Marga) Amalia Luise Piel is geboren op 14 maart 1913 in Dortmund, Duitsland. Ze was een dochter van Ernst August Piel en de joodse Margarethe Rosette Schlesinger en de oudste van 5 dochters. In 1921, tijdens de zware economische crisis in Duitsland, verhuisde het gezin naar Den Haag.

Marga ging in Den Haag naar de Duitse School. In 1931 deed zij haar Abitur, eindexamen. Vader Piel wilde haar graag in het bedrijf hebben en stuurde Marga voor een half jaar naar Engeland om de taal beter te leren. Daarna ging ze naar Duitsland om economie te studeren. Na een studie boekbinden kwam ze in het voorjaar van 1935 weer in Den Haag en begon thuis haar eigen boekbindersatelier. Ze ontmoette Joseph Theodor (Ted) Ernst Wilhelm Strauss (1904). Hij was in januari 1935 naar Nederland verhuisd voor werk en woonde aan de Heemraadssingel. Op 11 december 1937 trouwde het stel in Rotterdam. Ze waren protestant.

In Rotterdam werd Barbara Diana Margarethe (Overschie, 1938) geboren. Nadat haar man een baan kreeg bij Bruynzeel verhuisden ze in januari 1940 naar een huis op de grens van Zaandam en Koog aan de Zaan. Daar werd hun zoon Michael (Mickey) Ernst Alfred (Zaandam, 1940) geboren. Ted en Marga waren al langer bezig om Nederlander te worden en vroegen hun advocaat begin 1940 hoe het ermee stond. Hun papieren lagen bij het kabinet van de koningin en zouden door haar zeker worden getekend. Toen bereikte de oorlog Nederland.



Omdat hij nog Duits was werd Ted na de Duitse inval door het Nederlandse leger gearresteerd. Hij werd opgesloten in de Haarlemse gevangenis, waar hij drie dagen bleef. Met een Joodse achtergrond was het risico dat het gezin zou worden opgepakt. Het lukte hen om de Jodenvervolging te ontsnappen. Onder andere door aan te tonen dat ze protestant waren en door de geboorteaktes van hun joodse grootouders te vervalsen.

In Zaandam namen de Straussen, toen de situatie na de gebeurtenissen van begin 1942 weer wat stabiel werd, een onderduiker in huis, 'Kees'.

Haar man hield zich in de oorlog bezig met spionage voor de Groep-Albrecht. Het Bureau Inlichtingen in Londen had in maart 1943 een agent naar Nederland gestuurd, 'Albrecht'. Hij moest onder meer een groep oprichten om militaire en economische informatie te verzamelen: de 'Groep Albrecht'. Ted werd er in 1944 voor uitgenodigd. Naast zijn geldige Duitse pas had hij een vrijstellingsbewijs van de Wehrmacht. Daardoor had hij relatief veel bewegingsvrijheid. Het werd zijn taak de militaire installaties tussen Amsterdam en Den Helder te tekenen, waaronder de Atlantikwall. Om de grote afstanden makkelijker te kunnen

befietsen kreeg hij uit een van de militaire droppings een stel rubberen banden, waarvoor hij een valse vergunning had.

Na Dolle Dinsdag werd het Ondergronds werk makkelijker. Marga was in het laatste oorlogsjaar betrokken bij de verspreiding van de Zaandamse krant De Typhoon, die vanaf 12 oktober 1944 illegaal verscheen. Tussen Zaandam en Amsterdam werd ze op een gegeven moment met haar fietstassen vol kranten aangehouden bij een controlepost. De jonge Duitser checkte haar persoonsbewijs en zag haar naam. "Ach so, sind Sie Deutscher?", zei hij en hij vroeg waar ze vandaan kwam. "Dortmund", antwoordde ze. Daar kwam hij ook vandaan. Hij begon ontspannen te kletsen en te flirten en wenste Marga tenslotte nog een goede reis.

Na de oorlog startte Theodor Strauss een bedrijf voor bedrijfseconomische adviezen. In 1948 werd hun derde kind geboren, Theodor Albrecht Russel. Marga deed in de jaren vijftig onder meer een cursus in handarbeid en haalde een onderwijsdiploma. Ze was in 1951 Assistent districtscommissaris voor BE groepen in district Zaanstreek. Haar zoon Mickey was welp in Zaandam.

Marga is overleden op 28 januari 2007 in Baarn.

#### **Meer informatie**

[Stoevelaar / Szerkowski - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Illegale Pers 40-45 · L t/m Z \(geni.com\)](#)

[Hoe omvangrijk was het joodse verzet? – Mei tot Mei](#)

[Strauss \(Joseph Theodor Ernst Wilhelm\) - Joods Monument Zaanstreek](#)

[Weest paraat; officiële orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 33, 1950-1951, no. 7, 1951 » 1951-04 - Pag. 24 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, 1949, no. 9, 1949 » 1949-09 - Pag. 11 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.