



Maarten Pronk is geboren op 12 februari 1923 in Scheveningen. Hij was de zoon van Bartholomeus Pronk en Anna Vermaas. Zijn vader was brandstoffenhandelaar.

In mei 1937 werd hij in *De Verkenner*, officieel orgaan van de *Padvindere beweging in Nederland*, welkom geheten bij Groep 31 bij in Den Haag.

Aan het begin van de oorlog was hij student en werd actief in het verzet. Maarten was samen met Leo Eliza Voogd districtsleider van de Landelijke organisatie voor hulp aan Onderduikers (LO) in Den Haag. Voor hen was onder andere Mientje Spanjaard betrokken bij de vervaardiging van illegale bladen zoals 'Je maintiendrai', 'Vrij Nederland' en 'Trouw'. Hij was een neef van Reinder Zwolsman, die V-Mann voor de Duitse contraspionage was. Hij dook in 1943 enige weken onder in het kantoorpand van Zwolsman aan het Regentesseplein. Op 20 december 1943 is Maarten Pronk gearresteerd in Rotterdam in de omgeving van het gebouw van de Sicherheitsdienst en gevangen gezet in cel 559 in het Oranjestad in Scheveningen.



Zijn naam komt voor op een Bekendmaking van 12 januari 1944, uitgevaardigd door Hanns Rauter, Höhere SS- und Polizeiführer Nordwest. Hij werd ter dood veroordeeld *wegens wapenbezit en terroristische activiteiten* en samen met andere prominente communistische verzetsmensen als Kees Schalke en Ko Beuzemaker gefusilleerd op 13 januari 1944 op de Waalsdorpervlakte in Scheveningen.

Maarten werd begraven op de gemeentelijke begraafplaats a/d Kerkhoflaan te Den Haag.



Meer informatie
[Communistische verzetsmensen uit de regio](#)

- [Den Haag, O-T – Rudi Harthoorn \(rudi-harthoorn.nl\)](#)
- [Maarten Pronk | Oorlogsgravenstichting](#)
- [Maarten Pronk | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)
- [Maarten Pronk | Digitaal Namenmonument Oranjestad](#)
- [Maarten Pronk \(Scheveningen\) \(zh\), 12 februari 1923 - Waalsdorpervlakte \(zh, Wassenaar\), 13 januari 1944\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)
- [Posthumus / Pyffers - Stichting Neerlandisch Verzetsmonument](#)

[Mientje Spanjaard - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument
namenlijst-wassenaarse-slachtoffers-tweede-wereldoorlog-versie-januari-2020.pdf](#)
[Necrologie \(lo-lkp.nl\)](#)

De Verkenner, mei 1937

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.