



Louis Eugène Marie Terwindt is geboren op 21 augustus 1924 in Nijmegen. Hij was de zoon van Louis Albert Joseph Terwindt en Maria Paulina Francisca Josepha van In. Zijn ouders trouwden in 1913 in Arnhem. Ze woonden op de Van Slichtenhorststraat in Nijmegen.



Op 23 april 1929 werd de eerste katholieke verkennergroep in Nijmegen opgericht: de St. Jorisgroep. Deze hoorde bij de parochie H. Antonius van Padua. Het hoofdkwartier bevond zich in een houten gebouw achter de kerk aan de Groenestraat. Louis werd in 1932 welp bij Akela Oomen van de Sint Jorishorde. Ook Jan van Hoof werd toen als welp geïnstalleerd. De groep ging in 1935 met Akela Steinweg op kamp naar Boerderij De Diervoort in Overasselt.

Louis was tijdens de oorlog actief in het verzet actief en aangesloten bij LO Maas en Waal. Hij hield zich onder



andere bezig met hulp aan piloten en geallieerden. Als koerier bracht hij voedsel, sigaretten en kleding naar contactadressen die het vervolgens naar de piloten brachten.

Na de oorlog ging hij naar Nederlands Indië en woonde in 1949 in Makassar. In 1950 kwam hij terug naar Nederland en ging wonen in Amsterdam. Daar trouwde hij op 2 februari 1954 met Leentje Sikkema. Hij ontving na de oorlog het verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant » 22 aug 1924 - Art. 25 | Delpher](#)

[Verzetsherdenkingskruis : S t/m U \(geni.com\)](#)

[Indexen \(archieff.amsterdam\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Dutch Helper Names, TACONIS to TIJTHOF \(TYTHOF\) | WWII Netherlands Escape Lines \(wwii-netherlands-escape-lines.com\)](#)

[Studiezaal Nijmegen - 682 Scouting Jan van Hoof Nijmegen 1932 - 1980](#)

[National Archives NextGen Catalog](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.