

Alexander (Lex) Willem Frederik Idenburg is geboren op 23 januari 1924 in Buitenzorg, NOI. Hij is de zoon van Petrus Johannes Abram Idenburg (8 juni 1896, Meester Cornelis) en jkvr. Sarah Maria Johanna van de Poll (8 juni 1896). Zijn ouders trouwden op 5 april 1923. Ze kregen 2 zoons en 2 dochters. Zijn vader wordt in 1937 directeur van Onderwijs. Hij was daarvoor hoofdambtenaar ter beschikking van de directeur Onderwijs en Eeredienst. Zijn grootvader was Alexander Willem Frederik Idenburg, minister en gouverneur-generaal van Ned.-Indië. Hij was in 1932 lid van de Raad van de Vereniging en woonde toen in Den Haag.



Lex ging als scout mee naar de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Hij was lid van de panterpatrouille van de Europese groep III van het contingent uit Nederlands Indië. Hij ging in juni 1937 met de m.s. 'Dempo' van Batavia naar Rotterdam om deel te nemen aan de Wereld Jamboree. Na de Jamboree keert hij met m.s. 'Johan van Oldenbarnevelt' terug naar Nederlands-Indië.



Lex ging weer naar Nederland en woonde in Amsterdam. Toen de oorlog uitbrak woonde hij de Stationsweg in Ede. Hij wilde vanuit Scheveningen met een Duits vaartuig naar Engeland overvaren en werd gevangengenomen. Hij werd gevangengezet in Huis van Bewaring Weteringschans en van daar overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen. Hij ging op 12 augustus 1943 naar Kamp Vught. Vanaf december zat hij in de werkplaats van Philips. Op 24 mei 1944 ging hij naar concentratiekamp Dachau waar hij op 26 mei 1944 aankwam. Zijn kampnummer was 69067. In Dachau deelde hij een slaapplek met Leendert (Leo) Carl van der Tas. Concentratiekamp Dachau werd op 29 april 1945 bevrijd.

Zijn vader werd in maart 1942 op Java in een Japans interneringskamp opgesloten, waaruit hij in augustus 1945 werd bevrijd. Zijn moeder zat met twee kinderen (van 12 en 9) in kamp Kramat en kamp Tjideng. Dit kamp bestond uit huizen in een woonwijk ten westen van het centrum van Batavia, tussen de Tjidengweg en de spoorlijn.

Lex Idenburg is op 8 april 1989 in Den Haag overleden. Hij werd begraven op de Algemene begraafplaats in Den Haag.



## Meer informatie

[Bataviaasch nieuwsblad » 25 jan 1924 - Art. 91 | Delpher](#)

[Moesson | 1 juli 1995 | pagina 51 - Moesson Digitaal Tijdschriftenarchief \(pictura-dp.nl\)](#)

[Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië » 23 jul 1937 - Art. 263 | Delpher](#)

[De Sumatra post » 19 aug 1937 - Art. 78 | Delpher](#)

[Bataviaasch nieuwsblad » 24 feb 1937 - Art. 4 | Delpher](#)

[Idenburg, Petrus Johannes Abram \(1896-1976\) \(knav.nl\)](#)

[Kramat \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Tjideng \(japanseburgerkampen.nl\)](#)

[Alexander Willem Frederik Idenburg – Verzetsmuseum](#)

[Dachau One-Step Search Results \(stevemorse.org\)](#)

[! passagierslijst m.s. 'Dempo' \(juni 1937\) \(google.com\)](#)

[! passagierslijst 'Johan van Oldenbarnevelt' \(aug. 1937\) \(google.com\)](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 16, 1932, no. 1, 1932 » 1932-01 - Pag. 2 | Delpher](#)

[Alexander Willem Frederik Idenburg – Verzetsmuseum](#)

[Search for documents in the Arolsen Archives \(arolsen-archives.org\)](#)

[Alexander W. F. Idenburg \(Buitenzorg, 23 januari 1924 - Den Haag, 8 april 1989\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

[Alexander Willem Frederik "Lex" Idenburg \(1924-1989\) - Find a Grave-gedenkplek](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.