



Cornelis (Kees) Ludovicus Tabbers is geboren op 3 juli 1913 te Venlo. Hij was de zoon van Hubertus Tabbers en Agnes Johanna Heessels.

In 1934 benaderde Kapelaan Geusgens van de OLV parochie de 21 jarige Piet Westerhuis met de vraag of deze een verkennersgroep wilde oprichten, de Sint Paulusgroep. Westerhuis werd de eerste groepsleider en hopman. Hij kreeg bij de start hulp van Kees Tabbers die enkel jaren daarvoor de Venlose verkennersgroep Sint Joris had opgericht. Kees stopte als vaandrig bij de Sint Jorisgroep in juni 1936. In 1937 haalde hij zijn Gilwell. De Paulusgroep was aanwezig bij de Wereld Jamboree in 1937 in Vogelenzang. Eind 1937, na de Jamboree in Vogelenzang, werd een stam opgericht. Stam Hertog Reinoud werd vernoemd naar Reinoud II van Gelre, die in 1343 stadsrechten verleende aan Venlo. Vlak voor het uitbreken van WO II bestond de groep uit 45 leden: 15 welpen, 16 verkenners, 8 voortrekkers en 7 stafleden. Groepsleider Piet Westerhuis was inmiddels opgevolgd door Joep Neesen.

Kees was de eigenaar van Atlas, een winkel in levensmiddelen aan de Bolwaterstraat en aan de Vleesstraat. Hij trouwde op 9 januari 1939 in Venlo met Johanna Maria (Mia) Francisca Driessen (1916-2006).

Tijdens de oorlog was hij actief in het verzet en zette zich in voor de illegale pers. In juni 1943 verscheen de eerste editie van *Het Gastmaal: orgaan voor ondergedoken en gedeporteerde studenten*. Russel verzorgde het typewerk. In de woning van de Venlose kruidenier Kees Tabbers werd het blad gestencild, de oplage is niet bekend. "Het Gastmaal" verscheen zes maal. J. Peters die als grensganger werkte zorgde voor de verzending. Volgens de Ondergrondse Pers zou het initiatief tot de uitgave uitgegaan zijn van Tilburgse studenten. Mogelijk stonden uitsluitend de leden van het Venloos studentenclubje "Symposion" aan de wieg van "Het Gastmaal". Het blad beoogde het contact te onderhouden tussen de naar Duitsland gedeporteerde studenten en degenen die ondergedoken waren. Dat gebeurde onder meer aan de hand van opbeurende artikelen en negatieve beschouwingen over het nationaalsocialisme.

Na de bevrijding pakte hij zijn werk bij Scouting weer op. Op 21 maart 1945 vond de eerste opkomst van de Paulusgroep na de oorlog plaats. Het eerste kamp werd gehouden in Wambach. De vierde van links bovenaan is Kees, samen met de voortrekkers van de Sint Paulusgroep in Venlo Zuid (1947).



Niet lang na de oorlog werd Tabbers de officiële Sinterklaas van Venlo. Zijn zoons Theo, Huub en Jan gingen vaak als Zwarte Piet mee in het gevolg.

Op St. Jorisdag 1955 reikte hij als District commissaris een Gouden Jacobsstaf uit. Hij was vanaf 1956 pachter van de speeltuin "Ons Buiten" annex camping in Venlo. Hij werd Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Begin jaren zeventig is de verkennergroep samengegaan met de gidsen van de Margaretha Sinclairgroep (Venlo), die in 1949 was opgericht. Onder de naam Scouting Sint Paulus zijn beide groepen verdergegaan.

Kees is overleden in 1998. Op zijn graf prijkt een franse lelie.

Meer informatie

[Huwelijk Cornelis Ludovicus Tabbers & Johanna Maria Francisca Driessen & Hubertus Tabbers & Agnes Johanna Heessels & Willem Mathijs Driessen & Paulina Maria Elisabeth Gerards op 9 januari 1939 te Venlo » Open Archieven](#)

[Geboorte Cornelis Ludovicus Tabbers op 3 juli 1913 te Venlo » Open Archieven](#)

[Overlijden Kees Tabbers op 4 oktober 1998 te Venlo » Open Archieven](#)

[Het verborgen Front_h11.pdf \(rug.nl\)](#)

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries OndergrondsePers 1940-1945.pdf](#)

[VenloVanvruuger: Sinterklaas - VenloVanbinnen](#)

[Verkenners en Welpen André de Thaye Archief Well.](#)

[Nederlands Bidprentjes Archief - bidprentje van: Mia Driessen roermondsepoort](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no 11, 1934 » 1934-12 - Pag. 8 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 6, 1936 » 1936-06 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Kanselarij der Nederlandse Orden: Index gedecoreerden | Nationaal Archief](#)

[Scouting St. Paulus \(Venlo\) - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Wie zijn wij? - paulusvenlo](#)

[Dagblad voor Noord-Limburg » 31 okt 1952 - Art. 17 | Delpher](#)

75 jaar Scouting Sint Paulus - Zoe wie 't vruuger waas..., door Rob Hazenbosch en Loek Peters, 2009, ISBN 9789077579367



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.