



Cornelis (Kees) Groot is geboren rond 1924. Hij was de zoon van Pieter Groot (1888 – 1938) en Geertje Elisabeth Heinis (1885 - 1947). Zijn ouders trouwden op 2 oktober 1913. Kees had een oudere zus Nelly Elisabeth (1918), die op Texel geboren werd. Zijn vader was leraar wiskunde aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam. Hij overleed op 5 december 1938 ten gevolge van een ongeval onder de tram in de Haarlemmerhout. Hij groeide op in de Jan van Goyenstraat 20 in Heemstede.

Kees werd in december 1935 in *De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*, welkom geheten als scout bij 'Die Tweede Haarlem'. Dit was één van in totaal 13 Haarlemse groepen. De groep werd opgericht in 1933 en het clubhuis bevond zich op Schouwtjeslaan 23. De groep bestond zowel uit zeeverkenneren als landscouts. Kees was welp, verkenner en voortrekker tussen 1934 tot 1948. Hij nam deel aan kampen in de omgeving zoals in Groenendaal (Heemstede) en De Rijk (Bloemendaal) en ging onder andere op zomerkamp naar Wassenaar, Maarn/Maarsbergen, Lunteren en Ommen.



Kees was deelnemer aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937 en zijn groep zat op subkamp 6.

Tijdens de oorlog verspreidde Kees illegale bladen in de Heemsteedse Schilderswijk. Hij bewaarde meer dan 16 verschillende titels, die verschenen en gedistribueerd werden in Zuid-Kennemerland en Amsterdam. Het gaat onder andere om *De Patriot* (Heemstede), *De Vrije Pers* (Haarlem) en *Mededelingen van De Vaderlander* (Aerdenhout).

Na zijn huwelijk woonde Kees meer dan een halve eeuw in Haarlem-Noord.

## Meer informatie

[WERELDJAMBOREE 1937 Vogelenzang | Librariana \(wordpress.com\)](#)

[Indexen \(archieef.amsterdam\)](#)

[Heemstede - Algemene Begraafplaats - P-Groot-1888-1938 - gra \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)

[Death Geertje Elisabeth Heinis & Pieter Groot on February 5, 1947 in Heemstede](#)

[\(Netherlands\) » Open Archives \(openarchieven.nl\)](#)

[Gezinsblad van Geertje Elisabeth Heinis \(humanitarisme.nl\)](#)

*De verkenner, officieel orgaan voor de Padvinders Beweging in Nederland*, december 1935



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.