



Joost Johannes Gerardus Boot is geboren op 12 december 1902 in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

Boot was (tot aan haar overlijden in 1971) getrouwd met Wilhelmina Antoinetta Colijn, een nicht van ex-premier Colijn. In 1977 hertrouwde Boot met hoogleraar Berthe Siertsema. Boot was lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP). Eind 1930, rond zijn 28e verjaardag, werd hij burgemeester van de gemeente Winsum en was daarmee één van de jongste burgemeesters van Nederland.

Tijdens de oorlog was hij burgemeester van Wisch en Terborg. Hij wilde tijdens de oorlog zo lang mogelijk aanblijven. 'Ik geloof dat we tegenover de bezetter mogen liegen en bedriegen als het Nederlandse belang ermee gediend is.' In juni 1943 schrijft hij nog: 't Is in één woord een genot om de ene Duitse instantie tegen de andere uit te spelen.' Hij hielp op effectieve maar voorzichtige wijze de inwoners van zijn gemeente, onder wie enkele tientallen Joden. In september 1944 werd hij verplicht om 500 mensen te leveren voor werk aan de Duitse verdedigingslinie langs de IJssel. Hij besluit af te treden en duikt onder. Boot heeft zijn ervaringen uit de oorlogsjaren vastgelegd in het boek 'Burgemeester in bezettingstijd'.

Tussen 1946 en 1951 was hij burgemeester van Ede en daarna werd hij burgemeester van Hilversum. In 1958 was hij ere voorzitter van de afdeling Hilversum van de NPV. Hij ging in 1968 met pensioen en overleed op 20 januari 2002 in Oudemirdum.

Hij ontving voor zijn verzetsactiviteiten het Verzetsherdenkingskruis. Daarnaast was hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau en Officier in de Orde van de Dannebrog (Denemarken).

Meer informatie

[Joost Boot - Wikipedia](#)

[Joost Boot, burgemeester - Genealogie familienaam Boot](#)

[Genealogie Verenigde Booten - Joost Johannes Gerardus Boot](#)

[Boot, Joost Johannes Gerardus - TracesOfWar.nl](#)

[Dannebrogordenen - TracesOfWar.nl](#)

[De Gooi- en Eemlander » 23 apr 1958 - Art. 30 | Delpher](#)

[In het belang van de bevolking scriptie M. Teunissen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.