

Joop Kramer is geboren in Bilthoven in 1920.

Hij was lid bij de katholieke Sint Paulusgroep in Delft.

Na de capitulatie van Nederland in 1940 vertrok Joop met zijn scoutsleiding naar Rotterdam om te kijken of ze hulp konden verleden. De stad stond nog in brand.

In april 1941 werd Scouting verboden. Terwijl Joop aan het werk was, slaagden enkele van de oudere scouts van zijn groep erin om een deel van de kampeerspullen te redden. Die zomer maakten ze dagtochten, zonder uniform aan te trekken. Steeds meer medescouts werden opgeroepen om in Duitsland te gaan werken. Joop werd als bankmedewerker hiervan voorlopig vrijgesteld. Tijdens de oorlog hielp hij mede scouts onderduiken. Hij zat tijdens de oorlog samen met Henk Osendarp in het verzet.

In 1944 werd de R.R. (Rolls Royce) opgericht en Joop werd gevraagd om mee te doen. Verzetsgroep Rolls Royce bestond uit jonge jongens, velen zaten nog op school. Sprake van een professioneel georganiseerde groep was er ook niet, maar daarom waren zij niet minder belangrijk. Rolls Royce was een koeriers- en intelligentiedienst die vooral actief waren met de verspreiding van verzetskranten, koeriersdiensten, het verbergen van onderduikers en de evacuatie van burgers. De groep vond zelf niet opnieuw het wiel uit maar verzamelde militaire en politieke informatie die naar Londen werd doorgeseind. Samen met enkele anderen bracht Joop de situatie in kaart in het land tussen de rivieren Rijn en Waal, van Dordrecht tot Tiel, bekend als de Alblasserwaard, de Tielerwaard en de Betuwe.

Na de oorlog is hij naar Engeland vertrokken. Hij overleed in 1999 in Norwich (UK)

Meer informatie

[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

boek "Hoe was-ie ?" Vijftigjaar Scouting door de Delftse Paulusgroep 1934-1984. Luc Eekhout

[Verzetsgroep Rolls Royce \(dedokwerker.nl\)](http://dedokwerker.nl)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.