



Gijsbertus (Gijs, Gijsbert, Ber) Arnoldus Wolf is geboren op 21 februari 1898 in Arnhem. Hij was de zoon van Wilhelmus Wolf , werktuigkundige van beroep, en Maria Wilhelmina Kras. Hij studeerde aan het gymnasium in Maastricht, deed zijn filosofie in Rolduc en studeerde theologie aan het grootseminarie in Roermond. Hij werd tot priester gewijd in 1923 en werd direct hierna in september kapelaan in Valkenburg.

Op 8 december 1923 kwamen in de oude pastorie in Valkenburg een aantal Valkenburgse jongens samen onder leiding van kapelaan G. Wolf. Onder zijn leiding werd het jongenspastoraat opgericht. Hieruit werd een afdeling van de Jonge Wacht gevormd. De Jonge Wacht was één van de jeugdorganisatie van de Katholieke kerk. De Jonge Wacht was niet aangesloten bij de Nationale Padvinderraad of onderdeel van de Katholieke Verkenner. Evert Sträter was vanaf 1933 actief jeugdleider van de organisatie. In mei 1939 vertrok kapelaan Wolf naar Sibbe en werd daar rector van de kerk van de Heilige Rosa. Hij werd opgevolgd door Hub Hennekens.

Enkele inwoners van Valkenburg en omgeving begonnen al in 1941 met de hulpverlening aan eerste onderduikers. Abraham Cornelis van der Gronden, een broer van de op 13 januari 1942 gearresteerde G.J. van der Gronden, hielp joden en communisten aan onderdak in samenwerking met rector Gijs Wolf uit Sibbe. Eind 1943 sloten zij zich aan bij de L.O. Onvoorzichtigheid en loslippigheid van de onderduiker A.S. Bron leidden op 17 februari 1944 tot de aanhouding van Wolf, Bron en de onderduiker Th.M. van Santpoort. Bij gebrek aan bewijs kwam Wolf na tien dagen vrij en Van Santpoort na enkele maanden. Bron werd gedeporteerd en overleefde de Duitse kampen.

De gevangenschap van Gijs zorgde ervoor dat hij kort na de oorlog ziek werd en een tijd op non actief kwam te staan. Hij vestigde zich in Heerlen. Nog voor de artsen hem toestemming gaven, was hij al weer actief als godsdienstleraar aan de mulo van de St. Henricusschool. Zijn grote liefde voor de jeugd dreef hem hiertoe. In eerste instantie deed hij het werk pro deo omdat de functie nog niet bestond, maar later tegen een kleine vergoeding. Toen hij weer beter was stelde hij zich weer ter beschikking van de bisschop die hem tot pastoor van Grevenbicht benoemde. Hij hield het daar niet lang uit en vroeg op aanraden van zijn arts ontheffing voor de functie. Deze werd in 1956 door de bisschop verleent, met de gelijktijdige benoeming tot godsdienstleraar en moderator van de technische school voor chemische industrie in Geleen. Ook werd hij godsdienstleraar aan de huishoudschool. Hij ging in 1968 met pensioen, maar bleef nog een tijdje aan de school verbonden.

Gijs Wolf overleed op 12 mei 1981 in Vaals en werd begraven op de begraafplaats aan de Seffenterstraat.

De Jonge Wacht afdeling werd net als Scouting door de Duitsers in de oorlog verboden. Ze ging ondergronds verder en startte direct na de bevrijding weer. De groep werd omgevormd tot een verkennersgroep en kreeg de naam Franciscusgroep.

Meer informatie

[De Limburger » 04 maa 1939 - Art. 39 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 26 maa 1940 - Art. 66 | Delpher](#)

[Gazet van Limburg » 17 maa 1948 - Art. 38 | Delpher](#)

[Gazet van Limburg » 19 aug 1948 - Art. 25 | Delpher](#)

[Gazet van Limburg » 17 dec 1948 - Art. 51 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 02 mei 1963 - Art. 94 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 17 maa 1973 - Art. 456 | Delpher](#)

[Het Verborgen Front_h6-2.pdf \(rug.nl\)](#)

[Limburgsch dagblad » 14 mei 1981 - Art. 336 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 14 mei 1981 - Art. 324 | Delpher](#)

[G.A. Wolf \(aachen-webdesign.de\)](#)

[Verzet in Valkenburg \(aachen-webdesign.de\)](#)

[Home \(scoutingvalkenburg.nl\)](#)

[Sibbe-boek-der-boeken-24-aug-22.45-uur.pdf \(sibbe-ijzeren.nl\)](#)

[Graftombe.nl - Informatie over G.A. Wolf](#)

[Wineke / Wolf - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Gijsbertus Arnoldus "Ber" Wolf \(1898-1981\) » Genealogie Wolf » Genealogie Online](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.