

Johannes Kruisheer is geboren op 21 augustus 1900 in Amsterdam.

Hij had een zoon Jan en Kees Kruisheer. Van beroep was hij chemicus. Het gezin woonde op de Leidschestraatweg 8 in Oegstgeest.

Johannes was betrokken bij groep 5 de Oegstgeester Satrya's. Zijn zoons Jan en Kees waren hier verkenner. Dolf Koning was hopman en later Oubaas bij de groep.

Johannes was tijdens de oorlog ook actief in het verzet. Ook oubaas Dolf Koning was actief in het verzet. Hij werd opgepakt en kwam terecht in de strafgevangenis in Bochum. Op de verjaardag van Hitler kreeg hij in 1943 amnestie. De Scoutinggroep was ondertussen ondergronds verder gegaan. De dag na kerst 1944 installeerde Dolf, in uniform, bij de familie Kruisheer (Leidsestraatweg 8) een aantal verkenners.

Zoon Jan was samen met medescouts Kees Kamsteeg, Jan Cosijn en Piet Rienstra bij de bevrijding actief in het noodhospitaal Wilhelminapark 25. Na de bevrijding werd het 'BS-militair hospitaal' genoemd.

Na de oorlog gaf het district Rijnland een flyer uit voor jongens en meisjes die lid wilden worden van Scouting. Voor Oegstgeest staat Johannes genoemd als contactadres.



Voor zijn verzetswerk ontving Johannes na de oorlog het Verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Johannes Kruisheer \(locatie onbekend, 21 augustus 1900 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)
[Details Database Stichting 40 45](#)

[Verzetshedenkingskruis : I t/m K](#)

[Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - hoofdstuk 3.pdf](#)

[Oegstgeest in bange dagen 1940-1945 - hoofdstuk 7.pdf](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Registratie Johannes Kruisheer op 21 augustus 1900 » Open Archieven](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.