



Johan Marie Wiggelendam is geboren op 15 januari 1884 in Soerabaja, NOI. Hij was de zoon van Klaas Annes Wiggelendam en Maria Adriana Roskam. Hij trouwde op 30 maart 1915 in Utrecht met Johanna Maria Boonzaijer (1885/1965). Ze kregen vier kinderen; Eleonore (1916), Rolf (1917), Carla (1919) en Marianne (1923). In 1919 verhuisden ze naar Roermond. Daar werd hij huisarts en gevangenisarts.

Hij was actief de Prins Bernhardgroep in Roermond. Dominee Hoogendijk was daar voorzitter. Zijn zoon Rolf was voortrekker bij de groep. In 1937 nam Johan als leiding deel aan de 5^e Wereld Jamboree in Vogelenzang, samen met 24 padvinders van zijn groep.

Om grip te krijgen op de medische stand werd op 19 december 1941 door de Duitsers botweg de oprichting van de nationaalsocialistische Artsenkamer afgekondigd, waarvoor het lidmaatschap van artsen verplicht werd gesteld, en werd op diezelfde dag de NMG opgeheven. Aansluitend ondertekenden 4261 van de 6621 Nederlandse artsen een protestbrief van Medisch Contact aan de Rijkscommissaris Seyss-Inquart over het verplichte lidmaatschap van de Artsenkamer. Vervolgens werden tot en met februari 1942 elf artsen gearresteerd en in Kamp Amersfoort opgesloten voor drie tot acht maanden, waaronder drie van de initiatiefnemers van Medisch Contact. De toenemende druk van de Artsenkamer op de Nederlandse artsen werd op 24 maart 1943 beantwoord met het afstand nemen van hun bevoegdheid tot arts door hun beroep op naambordjes af te plakken en op receptbriefjes door te krassen.

Op 23 juni 1943 schreven de artsen wederom een protestbrief aan de Rijkscommissaris Seyss-Inquart over het verplichte lidmaatschap van de Artsenkamer. Aansluitend volgde de opdracht van Seyss-Inquart om de 1700 ondertekenaars van deze brief te arresteren. Velen doken onder. Dokter Wiggelendam was één van de ondertekenaars en hij werd op 3 juli 1943 gearresteerd. Hij wilde als de oudste praktiserend arts van Roermond niet onderduiken. Seyss-Inquart reageerde keihard en liet 360 artsen gevangennemen, van wie de meesten naar het kamp Amersfoort werden gevoerd. Johan werd in het politiebureau te Roermond opgesloten, vervolgens verhoord in het "Gestapohuis" in Maastricht en daarna in het Huis van Bewaring van Maastricht opgesloten. Hij zat daar tot 6 juli gevangen; samen met een collega. Hierna werden ze opnieuw in het "Gestapohuis" verhoord. Daarna tekenden ze een verklaring, dat zij niet de bedoeling hadden de Rijkscommissaris te beledigen noch een politieke rel te verwekken. Na betaling van 50 gulden werden zij vrijgelaten en Wiggelendam keert nog diezelfde dag naar Roermond terug.

Ook de andere gearresteerde artsen waren bereid een 'excuusbrief' te sturen, met instemming van het Medisch Contact, en ook zij werden weer vrijgelaten.

De Prins Bernhardgroep is na de oorlog naar ds. Hoogendijk vernoemd. In 1994 fuseerde deze groep met de St Jozefgroep tot Scoutinggroep René Höppener.

Johan werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau en is overleden 19 april 1967 in Den Haag

Meer informatie

[1595 Wiggelendam, J.M. \(NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies\) - NIOD](#)

[Artsenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog](#)

[Van de zolder - Herinnering aan de artsenjacht | medischcontact](#)

[Overlijden Johan Marie Wiggelendam & Johanna Maria Boonzajer op 19 april 1967 te 's-Gravenhage » Open Archieven](#)

[Johan Marie Wiggelendam \(1884 - 1967\) - Genealogy](#)

[Registratie Johan Marie Wiggelendam \(in het jaar 1884\) te Utrecht » Open Archieven](#)

[Huwelijk Johan Marie Wiggelendam & Klaas Wiggelendam & Maria Adriana Roskam &](#)

[Johanna Maria Boonzajer & Cornelis Gerardus Boonzajer & Gerharda Johanna Jonker op 30 maart 1915 te Utrecht, provincie Utrecht » Open Archieven](#)

[Overlijden Johanna Maria Boonzajer & Johan Marie Wiggelendam op 1 april 1965 te Amersfoort » Open Archieven](#)

[Onderscheiding Johan Marie Wiggelendam \(uit de periode 1815-1993\) » Open Archieven | Nationaal Archief](#)

[Registratie Johan Marie Wiggelendam & Johanna Maria Boonzajer & Eleonore](#)

[Wiggelendam & Rolf Wiggelendam & Carla Wiggelendam & Marianne Wiggelendam in 1915-1939 te Roermond » Open Archieven](#)

Boek '100 jaar Scouting in Roermond'

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.