



Johannes (Johan) van Onselen is geboren op 5 maart 1924 in Wassenaar. Hij was de zoon van Johannes van Onselen en Clara Eyl. Zijn ouders trouwden in december 1900. Hij had een broertje Rini van Onselen en een zus Rosalia Catharina van Onselen.

Hij werd samen met Rini van Onselen in juni 1937 als scout welkom geheten in *De Verkenners*, officieel orgaan van de Padvindere beweging in Nederland bij de Haagsche Woudlopers.

In de oorlog was hij actief in het verzet. Hij ontving het verzetsherdenkingskruis.

Hij trouwde op 9 juni 1952 in Den Haag met Dingena Elisabeth Kautz. Johan is overleden op 4 oktober 2000 in Den Haag.

## Meer informatie

[Akte - Stadsarchief Delft \(wiewaswie.nl\)](#)

[Obbink / Oosterzee - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

[Johannes van Onselen \(1924-2000\) » Parenteel William Hutchison » Genealogie Online](#)

[Online Familieberichten; Overleden: Johannes van Onselen \(04-10-2000\) \(online-familieberichten.nl\)](#)

[De avondpost » 08 maa 1924 - Art. 44 | Delpher](#)

[Haagsche courant » 03 dec 1900 - Art. 119 | Delpher](#)

[Details Database](#)

[Johannes van Onselen \(locatie onbekend, 5 maart 1924 - Den Haag, datum onbekend\) - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.