

Johannes (Johan) Jacobus van Melle is geboren op 22 mei 1899 in Goes. Hij was de zoon van Abraham Leendert van Melle en Maria Sinke. Hij had een broer Job Daniel (1897). Zijn ouders hadden vanaf 1910 een bakkerij op de Oprit Grote Markt. Vanaf 1923 kreeg het de naam Bakkerij Den Soeten Inval.



In 1927 was Johan secretaris van het bestuur van de Afdeling Goes van het NPV. Zijn vader, die wethouder was, overhandigde in 1929 de Goesche vlag aan een padvinder die naar de Jamboree in Engeland ging.

Hij trouwde op 26 juli 1928 in Wissekerke met Neeltje Sia Lamain (1901-1989). Naast de bakkerij van de familie had Johan ook een bedrijf en groothandel in zoetwaren opgezet en distribueerde deze handel aanvankelijk vanuit het pand naast Den Soeten Inval. Johan



woonde daar met drie kinderen. Het bedrijf Van Melle adverteerde ook in *De Padvinder*. Hij had zijn bedrijf en kantoor in het benedenhuis, samen met zijn broer Job van

Melle, die de administratie deed. Het gezin verhuisde later naar de Oostwal en in de jaren dertig werd het huis 'Vogelsang' aan de Vogelzangseweg in Goes gekocht. Rond het huis was het toen een omgeving met boomgaarden, akkers en weilanden.

Zijn vader was als wethouder 1934 aanwezig bij de opening van het nieuwe clubhuis van de padvindstersgroep in Goes.

Johan en Job van Melle waren in de oorlog beiden actief in het verzet. Ze waren aangesloten bij Groep De Roo. Dit was een 'algemene groep' (niet gereformeerd) van oud-wethouder Anthonie de Roo (schuilnaam Van Dam). De groep was rechtstreeks verbonden aan de landelijke Beurs van de LO (landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. In deze groep waren Sam Buijs, Roland van Dijk, de echtparen Hartstra en Barendse en de broers Job en Johan van Melle actief.

Johan werd op een gegeven moment thuis opgepakt door Duitsers in burger en meegenomen. Hij zat eerst lange tijd vast in de gevangenis van Haaren. Later werd hij overgebracht naar kamp Vught. Hier heeft hij het erg zwaar gehad. Volgens informatie uit het kamparchief van Kamp Vught werd hij op 15 maart 1944 in dit kamp gevangen gezet en weer vrijgelaten op 10 mei 1944. Hij kreeg nummer 1768.

Zijn broer Job moest in 1943 onderduiken toen Groep De Roo werd ontmaskerd. Hij dook onder in Utrecht waar hij wederom actief werd in het verzet. Hij vervoerde documenten tussen Utrecht en Amsterdam. Hier werd hij op 20 februari 1945 opgepakt omdat hij zich tijdens spertijd buiten bevond. Omdat hij spionage materiaal bij zich had werd hij vastgezet in

het huis van bewaring in Amsterdam. Op 14 april werd hij samen met 9 andere verzetsmensen op fusilladeplaats Rozenoord gefusilleerd. De lichamen werden vervolgens in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven. Het verlies van zijn broer is Johan erg zwaar gevallen. Job ontving postuum het Verzetskruis. De J.D. van Mellestraat in Goes is naar hem genoemd.



Na de Tweede Wereldoorlog begon de wederopbouw. Er moest hard gewerkt worden en daar deed Johan flink aan mee. De bakkerij aan de Opril Grote Markt in Goes ging over in andere handen. De groothandel ging begin jaren zestig naar het mooie pand van Franken & Van Weel aan het Kerkplein (nu Singelstraat). Zijn oudste dochter schrijft later: "*Mijn vader was een 'selfmade man', gelovig, integer,*

*belezen. Een harde werker, niet alleen wat zijn bedrijf betrof, maar ook in zijn politieke bestuurlijke loopbaan.*

Na de oorlog was hij 16 jaar wethouder en locoburgemeester van Goes voor de CHU (voorloper van het CDA). Eén van zijn wapenfeiten was dat hij al snel de klokken van de kerk en stadhuis terughaalde, die door de Duitsers waren geroofd om hun waarde als zwaar metaal. Deze lagen nog ergens opgeslagen. Hij had daarbij lak aan allerlei administratieve formaliteiten.



In 1959 werd het nieuwe scoutinggebouw van de Jacob Valckegroep en de Hertog van Beierengroep aan de Valckeslotlaan in Goes geopend. Hierbij waren burgemeester Michaëlis en zijn echtgenote, de wethouders Roose en Van Melle en gemeentesecretaris Taillie aanwezig.

Ook als wethouder hield Van Melle zijn bedrijf aan. In 1968 zag Van Melle zich door

gezondheidsklachten gedwongen het bedrijf onder te brengen in een groter geheel, waarna de grossierderij verder ging onder de naam Van Melle-Verduijn. Op 25 november 1969 overleed hij in Goes op zeventigjarige leeftijd. Hij werd begraven op de begraafplaats in Goes. Voor zijn verzetsactiviteiten was in Israël een boom geplant.



### Meer informatie

[Geboorte Johannes Jacobus van Melle op 22 mei 1899 te Goes » Open Archieven](#)

[Facebook](#)

[VOGELSANG Ze is het... - Heemkundige Kring De Bevelanden | Facebook](#)

[Johannes Jacobus van Melle \(Goes, 22 mei 1899 - locatie onbekend, datum onbekend\) -](#)

[Oorlogsbronnen.nl](#)

[Goes - Begraafplaats - - graf 267313](#)

Het Leidensblad 1927 oktober

[Huwelijk Johannes Jacobus van Helle & Abraham Leendert van Helle & Maria Sinke & Neeltje Sia Lamain & Willem Cornelis Lamain & Maria Sia Verhorst op 26 juli 1928 te Wissenkerke » Open Archieven](#)

[De padvinder; algemeen orgaan voor de Vereeniging "De Nederlandsche Padvinders", jrg 13, 1927, no. 6, 1927 » 1927-06 - Pag. 33 | Delpher](#)

[Niko Archives | In Mijn Buurt](#)

[‘Een koffertje met dubbele bodem’ | In Mijn Buurt](#)

[STRATEN IN GOES Dit... - Heemkundige Kring De Bevelanden | Facebook](#)

[Stadswandeling-Goes.pdf](#)

[Provinciale Zeeuwse Courant | 27 november 1969 | pagina 7 - Krantenbank Zeeland databankzeelandwo2](#)

[BevHeem 171.jpeg \(609×1200\)](#)

[EEN ONDERNEMENDE MAN... - Heemkundige Kring De Bevelanden | Facebook](#)

[Job Daniël van Melle - Wikipedia](#)

[Zomer 2017 | Heemkundige Kring De Bevelanden | Beleef de geschiedenis van de Bevelanden](#)

[Goessche Courant | 19 augustus 1929 | pagina 2 - Krantenbank Zeeland](#)

[Middelburgsche Courant | 4 juni 1934 | pagina 6 - Krantenbank Zeeland](#)

[De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 26 april 1930 | pagina 12 - Krantenbank Zeeland](#)

[Breekbare helden - Verzet in Zeeland met Jaap Rus | bol Kamp Haaren - Wikipedia](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.