



Johannes (Johan) Jacobus Moret is geboren op 29 september 1880 in Rotterdam, als zoon van Barend Moret, accountant te Rotterdam.

Moret begon zijn loopbaan bij de Marine. In 1897 werd hij adelborst en vier jaar later werd hij aangesteld als officier. In 1906 ging hij op eigen verzoek bij de Koninklijke Marine Reserve. Hij was onder andere actief in de Republiek Liberia, Frans-Guinea en Zweden. Vanaf dat jaar legde hij zich ook op de accountantsstudie toe, terwijl hij als assistent werkte op het kantoor van zijn vader. In 1912 slaagde hij voor het diploma van het Nederlands Instituut van Accountants. Eerst samen met zijn vader en na diens overlijden in 1915 alleen, oefende hij de praktijk uit als accountant en directeur/partner van accountantskantoren.

Hij was de penningmeester van de Raad van de Vereeniging van de Nederlandsche Padvinders Vereeniging (NPV). Vanuit zijn rol in die raad was hij ook Hoofdkwartierscommissaris voor Uitrustingen en Uniformen.

Tijdens de mobilisatiejaren van 1939 en het begin van 1940 was hij in actieve dienst, eerst op de rivieren aan de Duitse grens, daarna bij de Generale Staf, afdeling comptabiliteit en tenslotte bij het Munitiebureau, waarvan hij secretaris was.

In de Tweede Wereldoorlog zet hij zijn kantoor voort met grote opdrachtgevers zoals de Staatsmijnen. Hij begeeft hij zich al gauw in het verzet en is lid van de Stijkelgroep. De scouts Johan Moret, Rein Renkema, Kees Wolzak en Dick de Vries zaten bij deze verzetsgroep. Hij wordt al in het voorjaar van 1941 op 19 april gearresteerd op verdenking van verzetsactiviteiten. Hij zat van 29 april 1941 tot 26 maart 1942 gevangen in het Oranjehotel in Scheveningen. In maart 1942 is hij op transport gesteld naar Berlijn, waar hij door de krijgsraad ter dood veroordeeld wordt. Bij wijze van gratie kreeg hij voor onbepaalde tijd uitstel van executie. In het najaar van 1943 gaat hij als Nacht und Nebel-Gefangene naar Kamp Sonneburg in Küstrin en vervolgens naar concentratiekamp Oraniënburg. Vermoedelijk gaat hij in februari of maart 1945 naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Zijn exacte overlijdensdatum is niet bekend maar er wordt van 31 mei 1945 uitgegaan.

In 1947 werden de omgekomen verzetsmensen op begraafplaats Westduin in Loosduinen herbegraven. Ze worden herdacht met het Stijkelmonument, een gemetselde gedenkmuur met plaque en een knielende mannenfiguur. Aan weerszijden van de muur liggen de eregraven van 47 gefusilleerde verzetsstrijders van de Stijkelgroep. Bij elk graf staat een kruis van witte natuursteen. Het monument is onthuld op 4 mei 1953 door burgemeester mr. F.M.A. Schokking. Ook Johan wordt hier herdacht.



Johan was Officier in de Orde van Oranje-Nassau, Ridder van het Legioen van Eer (Frankrijk) en Commandeur in de Human Order of the Redemption of Africa (Liberia). Hij ontving postuum het Verzetshedenkingskruis.

Meer informatie

[Johannes Jacobus Moret \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://www.oorlogsgravenstichting.nl)

[Johannes Jacobus Moret | Digitaal Namenmonument Oranjehotel](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 15, 1931, no 11, 1931 » 1931-12 - Pag. 6 | Delpher](#)
[Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld \(knav.nl\)](#)

[Stijkelgroep - Moret, J.J.](#)

[Johannes Jacobus Moret | Erelijst van Gevallenen 1940-1945](#)

[Den Haag, Stijkelmonument - Nationaal Comité 4 en 5 mei](#)

[Oranienburg \(concentratiekamp\) - Wikipedia](#)

[Sonnenburg \(concentratiekamp\) - Wikipedia](#)

[Bergen-Belsen - Wikipedia](#)

[View file | Nationaal Archief](#)

[Verzetshedenkingskruis \(geni.com\)](#)

[Johan Moret - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.