



Jeanne Henriette van den Bos is geboren op 25 juni 1914 in Slawi. NOI. Ze was de dochter van Hendrik Cornelis van den Bos en Ellen Lucia Emilia Zeijdel. Ze woonde op de Lange Nieuwstraat in Schiedam.

Zus Bos was onderwijzeres en actief in de padvinderij. Voor de oorlog was ze in Schiedam districtscommissaresse bij het Nederlands Padvinders Gilde (NPG) en in maart 1941 werd ze erkend als padvindstersleidster bij de TONO groep. Lies Redeke heeft in 1921 in Schiedam de afdeling Schiedam van het NPG opgericht. De groep werd vernoemd naar haar gildenaam TONO (Tob Nooit). De groep bleef niet lang bestaan en werd opgenomen in een andere groep in Rotterdam. Op 21 maart 1934 werd de groep opnieuw opgericht.

In de oorlog was ze actief in het verzet. Ze gebruikte de schuilnamen Gré de Jonge, Zus Bos en mogelijk ook 'Rubi'. Omdat haar vader lid van de NSB was ging ze uit huis. Ze kreeg een kamer bij Gerda Zuiderhoek en merkte (pas in 1942) dat die ook ondergronds werk deed. In de beginperiode haalde ze geld op voor de zeemansvrouwen en bracht krantjes rond. Antoine Sunderman, districtscommissaris van de Nederlandse Padvinders en hopman van de afdeling Schiedam van de NPV, heeft haar aanbevolen bij Willem Steijnis, om een rol in het verzet te spelen. Willem was hopman bij groep 1 in Schiedam. Zus regelde bonkaarten, die ze kreeg van René de Vuijst in Vlaardingen. René was voor de oorlog hopman bij groep 1 de Schiedamsche Watergroep. Ze was betrokken bij hulp aan Joden via Kees Chardon in Delft. Ook had ze onderduikers in huis (Welcker, Steijnis, Joodse kinderen). Ze kwam in contact met mevrouw Harkje Benthem-de Wilde, leidster van een verzetsgroep die later de Neutrale Organisatie (De NO) werd genoemd. Zo leerde Arie Menso de Boom kennen. Hij was contactman van het Delftse studentenverzet. Zus werd zijn koerierster.

Op 2 april 1941 werd Scouting door de bezetter verboden en overal in het land werden districtscommissarissen en afdelingsvoorzitters gearresteerd. Ook in Rotterdam was dit het geval en vlak daarna werden ook invallen in Schiedam gedaan. Commissaris Sunderman werd opgepakt, maar commissaresse Zus Bos was niet thuis. Ze had wel veel informatie in huis over de verschillende leden van het NPG in Schiedam.

Verskillende leden van de padvindergroepen uit Schiedam raakten actief betrokken bij de verzetsorganisatie de Neutrale Organisatie (De NO); Oud stuurman Aad Bliëk, verkenners Marinus de Jeu, oud hopman Antoine Sunderman, vaandrig Wim Steijnis, vaandrig Leo Vuijk, oud hopman René de Vuyt en akela Pim Welcker van groep 1, Akela Tonny Pluijm van de Katholieke Sint Franciscusgroep en padvindstersleidster Jeanne van den Bos, padvindster Ien Sunderman en het latere bestuurslid Jansje Sunderman-Witkamp. Ook de voorzitter van de afdeling Schiedam Alewijn de Groot was hier actief.

Ze trouwde op 22 februari 1945 met Arie Menso de Boom (1919-2007). Jeanne is overleden op 19 februari 1999 in Zeist, zij was toen 84 jaar oud. Ze werd begraven op begraafplaats Den en Rust in Bilthoven.

Meer informatie

[Jeanne Henriette van den Bos \(1914-1999\) » Genealogie Van den Bos \(1\) » Genealogie Online](#)

De Schalmei maart 1941

[Graftombe.nl - Informatie over Jeanne Henriette Bos van den](#)

Informatie verzetsorganisatie in Schiedam, mei 2024, mw. Loes Dommering-van Rongen

Boek *Oorlog, onderduikers en oude klare* van Loes Dommering van Rongen 2025

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.