



Johannes (Jan) Wetselaar is geboren op 8 februari 1917 in Den Haag. Hij was de zoon van Paulus Nicolaas Wetselaar en Lucia Johanna Elisabeth van Zee. Ze waren thuis met 6 kinderen, waaronder Arie Nicolaas Wetselaar (31 maart 1920, Den Haag).

Hij wordt in maart 1935 assistent welpenleider bij groep 21 Van Oosterom in Den Haag. De groep was een Bijzondere Eisen (BE) groep, voor scouts met een beperking. In februari 1938 wordt hij Akela, zijn zusje is dan assistent welpenleidster geworden. In mei 1939 stoppen ze beiden bij de groep.

Jan en zijn drie jaar jongere broer Arie Wetselaar waren actieve leden in het verzet van Den Haag. Ze sluiten aan bij de KP. Jan raakt gewond tijdens een overval waarbij hij samen met Arie en medeverzetslid Victor probeerde levensmiddelenkaarten te bemachtigen. Hij wordt gearresteerd op 4 februari 1945 in Den Haag en wordt overgebracht naar het ziekenhuis in Scheveningen. Op voorspraak van Mej. Mr. R. Stapel gaat Henry, een van de oprichters van de KP, met Kriminall Kommissar Mund van de S.D. onderhandelen over de vrijlating van Jan. Hiervoor wordt als eis gesteld dat Arie en Victor zich vrijwillig zullen melden. Na lang nadenken zijn zij hiertoe bereid, doch als het zo ver is laat Victor Arie in de steek en komt niet opdagen. Victor duikt onder en behalve op de minachting van zijn vrienden, kan hij rekenen op een doodvonnis van de S.D. Arie meldt zich wel en wordt naar Scheveningen gestuurd, waar hij zijn broer Jan mag verplegen. Na zijn gevangenschap in Scheveningen gaat Jan op 7 maart naar Kamp Amersfoort en een paar dagen later wordt hij op 15 maart op transport gezet naar concentratiekamp Neuengamme. Jan is overleden op 23 april 1945 in concentratiekamp Sandbostel. Zijn broer Arie overleeft de Duitse kampen.



Hij is bijgezet op het Nationaal Ereveld in Loenen.

In het boek *De strijd van een KP*, geschreven door H. Haarman in 1952, komen zowel Jan als Arie voor.

Meer informatie

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no 3, 1935 » 1935-03 - Pag. 12 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 21, 1936, no 3, 1936 » 1936-03 - Pag. 36 | Delpher](#)

[Weest paraat; officieel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 2, 1938 » 1938-02 - Pag. 32 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no 3, 1938 » 1938-03 - Pag. 40 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 31 | Delpher](#)
[Johannes Wetselaar | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)
[Arie N. Wetselaar | Digitaal Monument Neuengamme \(vriendenkringneuengamme.nl\)](#)
[Johannes Wetselaar \(oorlogsgravenstichting.nl\)](#)
[Kamp Sandbostel - Wikipedia](#)
[Registratie Paulus Nicolaas Wetselaar & Lucia Johanna Elisabeth van Zee & Paulus Theodorus Wetselaar & Theodorus Johannes Wetselaar & Lucia Cornelia Johanna Wetselaar & Cornelia Wetselaar & Johannes Wetselaar & Arie Nicolaas Wetselaar in 1913 » Open Archieven](#)
[Nederlandsche staatscourant » 06 apr 1950 - Pag. 21 | Delpher](#)
[Home - Netwerk Oorlogsbronnen](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.