



Jan van Rijn is geboren op 25 juni 1917 in Katwijk. Hij was de zoon van Pieter van Rijn en Aaltje Hasenoot. Jan trouwde met Maria de Best (1921-2013) en ze kregen 4 dochters en 3 zonen. Hij was kassier van de Coöp. Raiffeisen Bank.

Op 14 mei 1930 werd twee maanden na de oprichting in Katwijk de Julianagroep officieel geïnstalleerd door de Nederlandse Padvindere Vereniging. In 1933 werd deze landgroep uitgebreid met een zeeverkennerafdeling. Een sloep die op het strand aanspoelde werd de eerste boot van de zeeverkennerafdeling. Toen de zeeverkennerafdeling eenmaal een boot tot hun beschikking hadden stapten er een groot aantal landverkennerafdelingen over naar de zeeverkennerafdeling met als gevolg dat de landverkennerafdeling werd opgeheven. Jan was voortrekker bij de stam van de groep, de Watertrappers. Huib van der Maaden was hier Oubaas.

In de oorlog bleven de scouts van de groep, ook na het verbod op Scouting, elkaar zien. De houten keet in de Zuidduinen werd door de bezetter gevorderd. Toen duidelijk werd dat de jeugdstorm in het gebouw zou worden gehuisvest brandde de keet op mysterieuze wijze af. Verschillende scouts van de Julianagroep waren actief in het verzet zoals Huib van der Maaden, Anton en Jan Planjer, Leen Bezemer en Herman en Maarten Lugthart. Een aantal van hen waren onderdeel van de Brittenburggroep zoals Johannes Huijsman, Gerard en Aat Brouwer en Willem Taat. Deze groep was een echte Katwijkse verzetsgroep, ondanks dat zij nooit aangesloten zijn geweest bij de LO (Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers).

Ook Jan werd actief in het verzet. Hij was medewerker bij het district Leiden van de LO.

In het logboek van de groep schrijft Schipper van der Maaden op 9 februari 1943: *'Om kwart over vier is Leen gearresteerd door de Gestapo. Uit school gehaald, nog even naar huis om wat goed en per vrachtauto weg. Z'n moeder is naar Leiden geweest om hem nog even te kunnen spreken. Daar was hij al weer over de eerste schok heen en had zich hersteld. Was vol vertrouwen op de toekomst. Natuurlijk. Hij is padvinder en dat zegt genoeg. Er zouden nog veel meer gearresteerd moeten zijn. Maar Anton en Jan zijn verdwenen. Onvindbaar. 's Avonds spreek ik Bert nog. Ook die loopt niet veilig en wil onderduiken. Ik leg hem nog even onze manier van contact houden uit. Hij zal vannacht ook niet thuis slapen voor de zekerheid. Ook IJs is weg. Dat betekent, als het zo blijft een strop voor ons werk. Maar ook dat zullen we wel weer te boven komen. want voor alles: geen angst! Kop helder houden, weten wat we doen en geestelijk een rots blijven.'* Later zal de schipper hem vrij weten te krijgen.

Toen Willem Vooy, de plaatselijke leider van de LO, besloot om een eigen plaatselijk illegaal blad uit te geven, koos hij Jan als hoofdredacteur. Dit blad, het Baken verscheen in Katwijk tussen 1944 en 31 mei 1945. In eerste instantie werd het drie maal per week uitgegeven en vanaf februari 1945 dagelijks, in een oplage van 400-2000. Redacteurs

werden de gereformeerde predikant H. van Tongeren, de bij Vooy's ondergedoken mr. J. Wieringa en later ook C. Varkevisser, directeur der Visserijschool. Nieuwsopnemer was Leen A. Bezemer, adj. commissaris politiebureau en ook oud scout van de Julianagroep. Hoofd van de verspreidingsdienst was K. Klok, de stuurman ter koopvaardij.

De woning van Jan van Rijn op Zeeweg 52 was het zenuwcentrum van "Het Bakken". Hier zetelde de directie en werden de vergaderingen van de redactie gehouden. Het huis was een van de weinige panden in Katwijk met elektriciteit, want dat werd illegaal afgetapt van de gasfabriek. Willem Vooijs regelde dat met elektricien Boot en dhr. Dijkdrent, de directeur van de fabriek. Toen pogingen gedaan werden om de drukkerij op te sporen, moest de stencilpost tot vier maal toe worden verplaatst. Na de bevrijding bleef "Het Bakken" nog een tijd bestaan op verzoek van de plaatselijk commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten te Katwijk aan Zee, totdat de reguliere kranten weer zouden verschijnen. Er verscheen in die tijd vrijwel dagelijks een nummer van de krant.

In het logboek van de Scoutinggroep wordt op 6 mei 1945 een melding gemaakt van *het bevrijdingsnummer van Het Bakken, de Katwijkse illegale pers, die in de moeilijke perioden van de bezettingstijd hun plicht wisten te doen. Goed zo, Jan van Rijn, Leen Bezemer en A. Vooy's. Het werk van de schipper is toch niet voor niets geweest.*

Na de oorlog ontving hij het Verzetshedenkingskruis. Jan is overleden op 4 oktober 2004 in Katwijk aan Zee. Hij werd begraven op Begraafplaats "Duinrust" aan de Parklaan in Katwijk.

Meer informatie

[Jan van Rijn \(1917 - 2004\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[Een Scoutinggroep in oorlogstijd - PDF Free Download \(docplayer.nl\)](#)

[Historie algemeen \(historievankatwijk.nl\)](#)

[Voor de oorlog \(historievankatwijk.nl\)](#)

["Het Bakken", een Katwijkse verzetskrant - Katwijk in Oorlog](#)

[Leiden in verzet 40-45 \(geni.com\)](#)

[Rijn, J. van - Leiden4045.nl](#)

[Katwijksezeeverkenners.nl](#)

[Jan van Rijn 1917-2004 - Genealogie Katwijk \(webtrees.net\)](#)

[Rest / Rodink - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.