



Johannes (Jan) Willebrordus van der Ven is geboren op 25 mei 1916 te Hof van Delft. Jan had 7 broers en zussen. Hij was getrouwd met Johanna Maria Cornelia de Vreede en van beroep was hij tuindersknecht. Ze hadden twee kinderen.

Het is aannemelijk dat Jan voor de oorlog actief was één van de drie katholieke verkennergroepen in Delft. Bij zijn uitvaart kregen de verkenners een prominente rol.

Tijdens de oorlog was hij lid van het verzet en lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Hij kwam in de Katholieke school in de Weverstraat in contact met een ingekwartierde soldaat en ging vervolgens allerlei werk voor het verzet doen. Hij was onder andere actief voor de ondergrondse krant Trouw. Bij de BS maakte hij, net als Doe Pieter Hoekveen, deel uit van de 4e sectie onder leiding van Cor Naaborg. Ook zijn broer Petrus Hendricus (Piet) van der Ven was actief in het verzet.

Op zondag 6 mei 1945 liepen de straten van Delft vol met feestende mensen. Het gezag over de stad werd die dag door de Binnenlandse Strijdkrachten overgedragen aan de voormalige burgemeester Van Baren. In de straten van de wijk Wippolder werd ook op veel plekken feest gevierd, zo ook op de Poortlandlaan (nu Julianalaan). De feest sfeer zou hier echter niet lang aanblijven. Langs het ingangshek van de faculteit Technische Botanie stonden twee schildwachten van de BS op wacht toen er plotseling een Duitse patrouille verscheen. De patrouille bestond volgens getuigen uit ongeveer 20 militairen die op fietsen en motoren aan kwamen zetten. Er was op dat moment een overeenkomst tussen de N.B.S. en de Duitsers om beiden geen gebruik te maken van wapens, de capitulatie moest vredig verlopen. Er was dus geen reden voor de schildwachten om extra alert te zijn. De eerste motorrijder die de Poortlandlaan op kwam gereden zag de schildwachten en riep volgens ooggetuigen, 'Verdamd Terroristen. Rad nieder'. Alle Duitsers stapten vervolgens af en een vuurgevecht volgde.

Een deel van de Duitse patrouille omsingelde de Cornelis Musiusschool aan de Nassaulaan, tegenover de Technische Botanie. De overige Duitsers hadden dekking gezocht op verschillende plaatsen rond Technische Botanie. Andere secties van de BS waren ondertussen gewaarschuwd waarna zij hun weg maakten naar de Poortlandlaan. Na een gevecht van ongeveer 15 minuten zijn de meeste Duitsers gevlucht, een deel van de Duitse patrouille is gevangengenomen. Jan van der Ven wilde de mensen van de eerste sectie te hulp schieten en stak de kruising Simonsstraat-Poortlandlaan over, maar hij werd onmiddellijk doodgeschoten. Mevrouw Van der Ven bleef achter met



twee zeer jonge kinderen en overleed in 1953. Haar zuster bracht de kinderen groot. Ook Doe Pieter Hoekveen is bij deze actie geraakt en overleed een dag later.

Bij Jans begrafenis waren een groot aantal scouts aanwezig. Zij stonden op wacht voor het huis van Jan en liepen achter de baar in de stoet. Ze droegen de kransen en bloemen van de katholieke illegaliteit, Strijdend Gedeelte en bewakingstroepen van de BS Delft, van de politie Delft, de redactie van Trouw en vele anderen. Van de begrafenis is een aantal foto's afkomstig van de 'Filmdienst der



Binnenlandsche Strijdkrachten Gewest 13, District Delft'.

Jan werd in eerste instantie begraven op de RK begraafplaats aan de Kanaalweg en in 1962 herbegraven op Nationaal Ereveld Loenen.

Hij ontving postuum het Verzetsherdenkingskruis.

Meer informatie

[Johannes Willebrordus van der Ven \(oorlogsgravenstichting.nl\)](http://Johannes Willebrordus van der Ven (oorlogsgravenstichting.nl))

Johannes Willebrordus van der Ven | Erelijst van Gevallenen 1940-1945

[Johannes Willebrordus van der Ven \(1917-1945\) » Weber stamboom » Genealogie Online](http://Johannes Willebrordus van der Ven (1917-1945) » Weber stamboom » Genealogie Online)

Jan Van Der Ven - Historische gegevens en stambomen - MyHeritage

[86840866_10218783943904198_777972397264338944_n.jpg \(832x561\) \(delftkijkt.nl\)](http://86840866_10218783943904198_777972397264338944_n.jpg (832x561) (delftkijkt.nl))

[18237779_10211050080802454_5833561015391056198_o.jpg \(1557x504\) \(delftkijkt.nl\)](http://18237779_10211050080802454_5833561015391056198_o.jpg (1557x504) (delftkijkt.nl))

Het uur U – Stadsarchief Delft

75 jaar vrijheid in Delft – Herdenken, vieren en koesteren

[Het laatste gevecht in Delft \(tudelft.nl\)](http://Het laatste gevecht in Delft (tudelft.nl))

[†, Delf\(t\)enaren 1945\(2\)/1946 - VerhalenWiki](http://†, Delf(t)enaren 1945(2)/1946 - VerhalenWiki)

Delft op zondag - Delftse helden rond de Bevrijding

[Verzetsherdenkingskruis \(geni.com\)](http://Verzetsherdenkingskruis (geni.com))

'Oorlog en verzet in de Prinsenstad' door Joop de Blij

Delftenaar krijgt verzetskruis

DC van 9-3-1968

Delft — Vanwege zijn verdiensten in de Tweede Wereldoorlog heeft Delftenaar P. van der Ven het Verzetsherdenkingskruis ontvangen.

De nu 66-jarige Van der Ven maakte in mei 1940 deel uit van de 2e artillerie Meetcompagnie in Driebergen. Later

deed hij inlichtingenwerk voor het verzet in dat gebied. Als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten zorgde hij in sectie vier van het district Delft voor schoon droppingsgebied. In groepsverband werden mitrailleursnesten uitgekamd en versperringen verwijderd.

De werkzaamheden van deze groep worden beschreven in

het boek 'Het uur U', een foto-reportage die verhaalt over drie maanden oorlogsgeschiedenis in Delftse streken. Bij de BS stond de onderscheiden Van der Ven bekend onder de schuilnaam Lunenberg. Ook in deze tijd (rond 1944) deed hij inlichtingenwerk voor het verzet. Hij vocht op 6 mei 1945 in de Wippolder, waarbij Duit-

sers en Delftenaren sneuvelen.

Het Verzetsherdenkingskruis van het Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis wordt de Delftenaar niet officieel opgespeld, maar op zijn verzoek toegestuurd. Van der Ven is in de stad vooral bekend als schoenhersteller. Hij dreef zijn nering tot 1975 aan de Oosterstraat.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.