



Jan Rot is geboren in Zaandam op 27 augustus 1892. Hij was de zoon van Jan Rot en Alida Nel. Rot groeide op in een groot gereformeerd gezin. Zijn vader was actief in de AntiRevolutionaire Partij en werkte bij Verkade. Hij trouwde in 1929 met Hendrika van der Meulen, samen hadden zij een dochter en een zoon. Hij volgde een opleiding aan de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool en de Rijksacademie van beeldende kunsten. Hij maakte prenten voor verschillende tijdschriften zoals het socialistische blad *De Notenkraker*. Ook maakte hij liedteksten, trad op als sneltekenaar en deed reclamewerk.

Jan werd in 1934 scoutsleider bij groep 2 Galgezagers in Zaandam. Vier jaar later werd hij hopman bij de groep. De groep was onderdeel van de Nederlandsche Christelijke Vereniging van Padvinders (NCVP). De NCVP werd in 1935 opgericht en was een voortzetting van de CJMV-padvinderij (Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereniging in Nederland), die werd opgericht in 1927 in Den Haag. Zowel de CJMV-padvinderij als de NCVP waren aan de NPV gelieerd in federatief verband. In 1938 was hij secretaris bij de Afdeling Zaandam van de NCVP.

Onmiddellijk na de inval van de Duitsers in mei 1940, raakte Rot betrokken bij het verzet. Zijn schuilnaam was Piet de Boer. Buiten werktijd bezoekt Rot bijeenkomsten van de inmiddels opgeheven SDAP. Hij begint te helpen met de verspreiding van het ondergrondse blad *Het Parool*. In 1941 raakt hij betrokken bij het huisvesten van onderduikers. Ergens in datzelfde jaar maakt hij kennis met Walraven van Hall. De ontmoeting vindt plaats op een illegale SDAP-bijeenkomst in Zaandam.

In 1943 ging hij koerierswerk doen voor het Nationaal Steun Fonds. Hij was verantwoordelijk voor het transport van geld, bonkaarten en persoonsbewijzen naar de Haarlemmermeer.

Jan Rot schrijft artikelen en spotprenten voor het illegale blad *Paraat*. Vanaf oktober 1944 verschijnen er bijna vijftig cartoons van zijn hand in het blad. Hitler, Seyss-Inquart, Göring en andere nazistische kopstukken passeren de revue in weinig benijdenswaardige posities. *Paraat* was een van de weinige geïllustreerde verzetsbladen. *Paraat* verschijnt tweemaal per maand en bereikt het uiteindelijk een oplage van 15.000. De redactie wordt gevormd door Rot en de mede-sociaaldemocraten Hendrik Oosterhuis en Carel Woltz. Enkele dagen na Dolle Dinsdag vraagt Van Hall aan Jan Rot om voor de spionagedienst kantoorlokalen, postadressen en telefooncontacten te bemachtigen.

Jan ging na de oorlog weer aan de slag bij zijn groep. Hij nam deel aan de 44e Gilwellcursus van 31 juli tot en met 11 augustus 1945 in Ommen.

Na de bevrijding maakte hij in 1946 voor de PvdA nog verkiezingsaffiches. Rot bleef actief in de PvdA en was ook nog enige tijd voorzitter van de afdeling Amsterdam van de Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet. Hij is overleden in Amsterdam op 18 februari 1982.

### **Meer informatie**

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 18, 1934, no. 2, 1934 » 1934-02 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 11, 1938 » 1938-12 - Pag. 36 | Delpher](#)

NCVP Jaarboek 1938

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 5/6, 1940 » 1940-05 - Pag. 29 | Delpher](#)

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)

[ROT, Jan | BWSA \(socialhistory.org\)](#)

[Jan Rot \(tekenaar\) - Wikipedia](#)

[Indexen \(archief.amsterdam\)](#)

[Paraat » 06 mei 1945 - Pag. 9 | Delpher](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 · P t/m Z \(geni.com\)](#)

[Jan Rot: socialistische tekenaar en verzetsman – Mei tot Mei](#)

Jaarboekje NCVP 1938

[De Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders - Scoutpedia.nl](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.