



Jan Makkreel werd geboren op 13 december 1926 in Rotterdam. Hij was de zoon van Hendrik Makkreel en Aafje Zijlman. Zijn ouders trouwden op 15 juni 1922 in Rotterdam. Jan had een zus Aatlje (1923) en twee broers, Hendrik (1929) en Louis (1937). Louis overleed na twee jaar.

Op 2 april 1913 werd Groep 7 Oranje Blauw opgericht in Rotterdam. In 1919 werden de Rotterdamse groepen hernummerd en kreeg de groep het nummer 17. De groep had een Oranje Blauwe das, de kleuren van het Koningshuis. De stam was de Dorus Rijkersstam. In 1933 werd het hoofdkwartier van het district Rotterdam en het Centraal magazijn gevestigd in het pand aan de Haringvliet 76. Ook Groep 14 de M.A.A.S. groep, Groep 17 Oranje Blauw, Groep 18 de Zwarte Bende, Groep 7 De Verkenner en Groep 21 De Ketting gebruikten het pand als uitvalsbasis en kregen als adres Oosterkade 34. Hij wordt verkenner bij groep Oranje Blauw in Rotterdam in mei 1939 en wordt welkom geheten in *De Verkenner, officieel orgaan van de Padvinderebeweging in Nederland*.

Tijdens de oorlog werden verschillende logboeken bijgehouden, een "stamlogboek", "logboek Zwerver" en de illegale groepsberichten. Tijdens de meidagen van 1940 verloor de groep twee stamleden door oorlogsgeweld. De eigenaar van het pand had dringend kantoorruimte nodig en de verschillende groepen moesten vertrekken. De boten waren ook nog intact en de inventaris werd voorlopig bij stuurman Val in de kelder opgeslagen. De Welpen horde werd bij gebrek aan leden opgeheven en verkenner die hun huis verloren, hoefden voorlopig niets of minder te betalen. Er werd door de groep gespaard voor de verloren gegane uniformen van sommige jongens. Tijdens de oorlog gingen 10 voortrekkers illegaal door, met o.a. Paas- en Pinksterkampen, het vieren van St. Jorisdag en het organiseren van roei- en zeiltochten. Ook was er een "Rondbrief" die ieder lid aanvulde.

Jan en zijn broer Hendrik moesten tijdens de oorlog op zoek naar voedsel om hun gezin te voeden terwijl hun vader werkte. Jan raakte betrokken bij het illegale transport van voedsel, hij helpt Joden uit zijn buurt die ondergedoken zaten en smokkelde informatie en valse documenten. Een oom blijkt nazi-banden te hebben die er voor zorgen dat hij aangesteld wordt als Waffen-SS-officier en zijn zus krijgt een relatie met een Duitse soldaat en vertrekt naar Duitsland.

Na de oorlog werden hij en zijn vader anderhalf jaar geïnterneerd in het gevangenkamp Amersfoort omdat ze verdacht werden van nazi-collaboratie. Ze werden vrijgelaten nadat hun onschuld was bewezen, maar de burens waren niet overtuigd. Jan kon niet terugkeren naar school en ook geen werk vinden. Hij besloot naar Canada te gaan, waar hij en zijn broer hun eigen bedrijf begonnen. Jan is getrouwd met mw. van den Broek. In de loop der jaren opende hij een reeks pianowinkels en stemde en restaureerde piano's. Later ging hij naar de VS.

Over zijn leven verteld Jan (onder het pseudoniem Robert de Graaf) in “*Bicycling to Amersfoort*” (2005) en in “*Under the Shadow of The Swastika*” (2019) over de vele levensveranderende en eye-openende ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zijn boeken laten zien dat de meeste oorlogsslachtoffers geen strijders zijn en dat de wonden die de oorlog achterlaat niet vergeten of genezen kunnen worden.

Meer informatie

[Registratie Hendrik Makkreel & Aafje Zijlman in 1880 te » Open Archieven](#)
[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 25, 1939, no. 5, 1939 » 1939-05 - Pag. 9 | Delpher](#)
[Trouw » 08 jun 1957 - Art. 138 | Delpher](#)
[Jan Makkreel Reveals the Life During the Nazi Occupation in the Netherlands in His Timely Memoir | WebWire](#)
[Stamboom van de familie Makkreel \(mijnstambomen.nl\)](#)
[Bicycling to Amersfoort : a World War II memoir : Jan Makkreel's story / Robert Graef. - Collections Search - United States Holocaust Memorial Museum \(ushmm.org\)](#)
[Bicycling to Amersfoort: A World War II Memoir : Jan Makkreel's Story - Robert Graef - Google Boeken](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.