



Jan Kalff is geboren op 11 september 1901 in Haarlem. Hij was de zoon van waterstaatsminister ir. Jacob Adriaan Kalff (1869-1935) en Johanna Elisabeth Hillegonda Adriana Wichers Hoeth (1872-1959).

In zijn jeugd was Kalff lid van Scouting. Na zijn middelbare school koos hij voor een loopbaan in de handel, maar ging vervolgens bij de gemeente Overschie werken.

In 1927 trouwde hij met Everdina Nathalie Bicker Caarten. Dit huwelijk werd in 1933 ontbonden. Datzelfde jaar trad hij in het huwelijk met jonkvrouwe Wilhelmina Amelia Catharina Quintus.

Van 1938 tot 1942 en van 1945 tot 1947 was hij burgemeester van Krommenie. In oktober 1938 vond de oprichtingsvergadering plaats voor een zeeverkennergroep in Krommenie. Burgemeester Kalff was voorzitter van het bestuur. De groep maakte gebruik van pakhuis *De Vrede* als clubhuis. Schipper Wapstra was leider bij de groep. De groep werd op 13 november officieel geïnstalleerd door districtscommissaris Doeke Bosscher. Kalff werd bij deze gelegenheid benoemd tot ere-commissaris. De groep kreeg de naam Bontekoe en zou later hernoemd worden in De Zeeduivels.

In de Tweede Wereldoorlog werd Jan vervangen door NSB'er Anton Gerrit Jongsma, op wie op 27 september 1943 een mislukte aanslag werd gepleegd door het Zaaans verzet. Kalff werd actief in het verzet. Hij werkte voor *Vrij Nederland* en werd op 8 mei 1941 gearresteerd en overgebracht naar het Oranjehotel in Scheveningen, waar hij onder meer vier maanden zijn cel deelde met Dick de Vries (1915-1943), een technisch employé van Fokker en lid van de Stijkelgroep. Op 13 januari 1942 werd Kalff vrijgesproken. Hij besloot onder te duiken.

Op 16 mei 1947 werd Kalff benoemd tot burgemeester van de Noord-Hollandse gemeente Heiloo. Na dertien jaar ging hij om gezondheidsredenen vervroegd met pensioen.

In 1960 kwam Louise Anne von Oven in dienst bij de familie. In november 1973 is hij gescheiden van zijn tweede vrouw en trouwde met Louise. Hij overleed op 15 maart 1974 in Amersfoort.

Meer informatie

[Jan Kalff \(1901-1974\) - Wikipedia](#)

[De Zaanlander » 27 okt 1938 - Art. 50 | Delpher](#)

[De Zaanlander » 14 nov 1938 - Art. 58 | Delpher](#)

[Jan Kalff \(Haarlem, 11 september 1909 - locatie onbekend, datum onbekend\) - Oorlogsbronnen.nl](#)

[Jan Kalff | Digitaal Namenregister Oranjehotel](#)

[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 24, 1938, no. 10, 1938 » 1938-11 - Pag. 32 | Delpher](#)

[De verkenner; off. orgaan voor de Padv. Beweging in Nederland, jrg 26, 1940, no. 4, 1940 »](#)
[1940-04 - Pag. 24 | Delpher](#)
[Jan Kalf Archieven - Eriks Gaap](#)
[1479 Archief van de Familie Kalf](#)
[Twee Zaanse verzetsstrijders, één brief – Mei tot Mei](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.