



Jacobus Antonius Hendrikus Maria van Schijndel is geboren op 24 oktober 1904 in Amsterdam.

Hij volgde de HBS aan het St. Ignatius-College, een Jezuietencollege in Amsterdam. In een van de eerste klassen begon hij een clubje dat lezingen gaf en een blaadje uitgaf onder de naam Uno Animo. In de vierde klas werd hij redacteur van de officiële schoolkrant, *De Harpoen*. Op 16-jarige leeftijd ging hij op woensdagavond en zaterdagmiddag bij de vrijwillige landstorm. Om die reden werd hij later vrijgesteld van militaire dienst. Even later werd een stukje van hem gepubliceerd in Boekenschouw, een katholiek letterkundig tijdschrift. Na de vierde klas HBS ging hij bij het dagblad De Tijd in de leer. Overdag was hij secretaris van de hoofdredacteur en 's avonds verslaggever bij vergaderingen. Hij klom op tot redacteur bij het blad in Amsterdam. In 1928 vertrok hij naar Rotterdam waar hij chef van de fotoredactie van De Maasbode werd.

De Rooms Katholieke Padvinderverseniging, afdeling Rotterdam was verbonden aan de parochiekerk van de Heilige Laurentius. Deze groep werd al in 1917 opgericht en werd later de St. Laurentiusgroep genoemd. Jacobus was lid van deze groep. Hij leidde de groep van 1928 tot in 1931. Daarnaast was hij Assistent districtscommissaris in Rotterdam. In 1936 verhuisde hij naar Maartensdijk in Utrecht. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij redacteur van Goudland, het blad voor katholieke welpen en verkenner.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij van medio 1942 tot maart 1944 hoofdredacteur van het Dagblad van Noord-Brabant. Het blad werd uitgegeven door het katholieke Neerlandia-concern, dat in de loop van de bezettingsjaren in bedenkelijk vaarwater was geraakt. Daar heeft hij zich na de bevrijding ook voor moeten verantwoorden. Na zijn vertrek bij het Dagblad van Noord-Brabant was hij betrokken geraakt bij het Tilburgse illegale blad *De Stem: voor God, Koningin en Vaderland*.

Hij wilde dit blad na de bevrijding tot een landelijk katholiek dagblad maken en het moest worden gedrukt op de Neerlandia-persen in Utrecht, Breda en Maastricht. De Bredase bisschop mgr. P.W.A. Hopmans zegde zijn steun toe. Van het plan kwam echter niets terecht, omdat in Maastricht het dagblad Veritas ging verschijnen en de bevrijding van Noord-Nederland tot mei 1945 op zich zou laten wachten. *De Stem* moest genoeg nemen met Breda en omstreken als verspreidingsgebied.

Hij werd de directeur van Stichting De Stem, de rechtspersoon van het Dagblad de Stem. De verschijning van De Stem was vooral zijn werk. In 1953 keerde hij terug naar de Maasbode, nu als chef van de stadsredactie. Hij bleef dit tot zijn overlijden.



In de jaren 50 van de vorige eeuw was hij districtscommissaris in Rotterdam voor de Verkenners van de Katholieke Jeugdbeweging. Hij ontving tijdens een reünie van de St. Laurentiusgroep op 12 oktober 1957 de Zilveren Jacobsstaf voor zijn inzet voor de verkennerij in Nederland. Koos Koks, die op dat moment ook districtscommissaris van Rotterdam was, ontving een Gouden Jacobsstaf.

Jacobus is overleden op 19 maart 1966 in Rotterdam.

Meer informatie

[Jacobus Antonius Hendrikus Maria van Schijndel - Scoutpedia.nl](#)

[Stadsarchief Rotterdam | Zoeken in archieven](#)

[Goudland; tweewekelijks tijdschrift voor de katholieke welpen en verkenners van Nederland, jrg 4, 1937-1938, no. 4, 15-01-1938 » 15 jan 1938 - Pag. 8 | Delpher](#)

[De Maasbode » 14 okt 1957 - Art. 29 | Delpher](#)

[De Tijd De Maasbode » 28 sep 1963 - Art. 126 | Delpher](#)

[Algemeen Handelsblad » 21 maa 1966 - Art. 50 | Delpher](#)

[de Stem | 21 maart 1966 | pagina 7 - Krantenbank Zeeland](#)

[Bak schrijft! - Harde koppen, rechte lijnen | Hoofdstuk 4](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e herziene druk door Drs. Hans de Vries](#)

[Zilveren en Gouden Jacobsstaf - Scoutpedia.nl](#)

[Ontrouw & Zuivering - S](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.