



Johannes (Jaap) Adriaan Tazelaar is geboren op 29 juni 1927 in Rotterdam. Hij was de zoon van dominee ds. Johannes Adriaan Tazelaar en Petronella Jacoba Witkamp. Zijn ouders trouwden in 1913.

Ds. en Mevrouw TAZELAAR—
WITKAMP geven met dank aan den
Heere kennis van de geboorte van
hun Zoon
JOHANNES ADRIAAN.
Rotterdam, 29 Juni 1927.

Jaap was voor de oorlog actief bij Scouting, mogelijk bij groep 4, Apachiogroep, in Hilversum. Deze groep is ca. 1930 uit Groep 1 Die Gooische Treckers ontstaan. Na de oorlog ging de groep verder onder de naam Pieter Maritsgroep. Elly Kuik was welpenleidster bij deze groep.

Tijdens de oorlog was Jaap actief voor het illegale blad VOD. In de periode vlak voor de bevrijding werkte hij als draaiier, samen met Job Moerbeek en Piet Korteweg. Ze drukten de krant. Verzetsblad V.O.D. werd vanaf 14 maart 1944 tot en met 1 mei 1945 in Hilversum en Utrecht uitgegeven. Het blad verscheen 2 à 3 maal per week in een oplage tussen de 300 en 3000 exemplaren. Het werd gestencild en de inhoud bestond voornamelijk uit algemene artikelen, binnenlandse berichten en nieuwsberichten. Bij het blad waren meerdere scouts actief zoals Elly Kuik, Lien Knol, Jaap Tazelaar en Job Moerbeek.

Enkele dagen na de bevrijding van Hilversum kwam de redactie, luisterposten, typisten, draaiers en koeriersters van het ondergrondse blad VOD bijeen. Jaap zit helemaal rechts, net achter Job Moerbeek, beiden in uniform.



Na de oorlog trouwde hij met G. Horst en ze gingen wonen in Maassluis.

Meer informatie

[Waakt; orgaan der Padvindere Vereeniging Nederland, jrg 4, 1937, no 11, 1937 » 1937-12 - Pag. 11 | Delpher](#)

[De Ondergrondse Pers 1940-1945, 3e geheel herziene druk door Drs. Hans de Vries \(knav.nl\)](#)

[Ondergrondse Pers 1940-1945 \(geni.com\)](#)

[VOD : voorlichtingsdienst van Je maintiendrai » 15 mei 1945 - Pag. 5 | Delpher](#)

[Beeldbank \(beeldbankwo2.nl\)](#)

[Oudbruin 3.0 | Groep | Pieter Marits \(ex-Apachio\)](#)

[ds. Johannes Adriaan Tazelaar \(1888 - 1958\) - Genealogy \(geni.com\)](#)

[De standaard » 30 jun 1927 - Art. 139 | Delpher](#)

[Trouw » 28 mei 1988 - Art. 600 | Delpher](#)

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.