



Jacob (Jaap) Anthonie Stroo is geboren op 27 mei 1913 in Vlissingen. Hij was de zoon van Jan Stroo en Stoffelina Catharina de Wolf. Ze waren met 8 kinderen. Zijn vader was ketelmaker. Jaap trouwde op 28 juli 1937 in Vlissingen met Jacomina (Mies) de Ridder (1914 – 1993).

In 1916 werd door zeeofficier Govert Ranneft in Vlissingen de eerste Scoutinggroep opgericht. Hij was opgeleid in Den Helder en ging later naar Nederlands Indië waar hij hoofdcommissaris van de Vereeniging Nederlandsch Indische Padvinders wordt.

Op 12 december 1919 werd in Vlissingen een tweede Scoutinggroep opgericht, die zich aansloot bij de Christelijke Jonge Mannen Padvinders Vereeniging in Nederland. Op 25 mei 1935 richtten de CJMV-padvinders de Nederlandsche Christelijke Vereeniging van Padvinders (NCVP) op. Christiaan Luitwieler was een drijvende kracht achter de groep en werd de eerste hopman. In de jaren '20 maakte de groep een bloei door. Ze gingen onder andere op kamp naar Engeland en hadden een eigen drumband. In de jaren '30 daalde het ledenaantal, mogelijk als gevolg van de crisisjaren. De groep nam met een groot aantal scouts deel aan de Wereld Jamboree in Vogelenzang in 1937. Het ledenaantal groeide hierna en de groep had twee welpenhordes, twee verkennerstroepen en een voortrekkerstam, de Michiel de Ruyterstam.



In 1935 kreeg Jaap zijn volmacht als vaandrig (scoutsleider) bij deze groep, samen met H.J. Slager. Hij staat rechtsonder op de foto met Rinus Taillie, Wim Leijnse, Henk Antonisse, Dik Bijl, Jo Rodenhuis, hopman Luitwieler en Maddie Noom die in 1939 gemaakt is ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de groep. In 1940 stopte hij als scoutsleiding en werd Baas bij de stam van de groep, de M.A. de Ruyterstam.

Toen Scouting verboden werd in de oorlog bleven de scouts onderling door het oorlogsgeweld heen contact houden. Dat gebeurde ondergronds in het gebouw St. Joris of bij Hopman Luitwieler thuis.

Tijdens de oorlog was Jaap klerk bij het kadaster in Middelburg. Hij was actief in het verzet en gaf tussen midden 1943 en december 1944 een gestencild mededelingenblad uit met een oplage van 200. Hij maakte het op het kadaster samen met Leendert Jan Geers, die daar ook werkte.

In de jaren '70 was hij referendaris bij de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders in Zwolle. Hij werd Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Jaap overleed op 28 januari 1996 in Vlissingen. Hij werd begraven op de Noorder Begraafplaats.

De Scoutinggroep kreeg in 1952 de naam M.A. De Ruytergroep 1 van de NPV. In 1979 werd nog uitgebreid het 60 jarig jubileum gevierd. De groep is sinds 2010 niet meer actief.

Meer informatie

[Registratie Jan Stroo & Stoffelina Catharina de Wolf & Cornelis Stroo & Jan Stroo & Jacomina Stroo & Willem Jacobus Stroo & Levina Cornelia Stroo & Cornelia Stroo & Jacobus Franciscus Stroo & Jacob Anthonie Stroo \(in het jaar 1910-1921\) te Vlissingen » Open Archieven](#)
[Huwelijk Jacob Anthonie Stroo & Jan Stroo & Stoffelina Catharina de Wolf & Jacomina de Ridder & Job de Ridder & Theuntje Bruinsma op 28 juli 1937 te Vlissingen » Open Archieven](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 19, 1935, no. 1, 1935 » 1935-01 - Pag. 15 | Delpher](#)
[Weest paraat; officiëel orgaan van de Nederlandsche Padvinders, jrg 26, 1940, no. 3, 1940 » 1940-03 - Pag. 32 | Delpher](#)
[Zeelandboek / Zeeuws jaarboek | 1 januari 1998 | pagina 39 - Tijdschriftenbank Zeeland](#)
[Vlissingen - Noorder Begraafplaats - - graf 183698 \(online-begraafplaatsen.nl\)](#)
[Ondergrondse Pers 1940-1945 · P t/m Z \(geni.com\)](#)
[Akte - Zeeuws Archief \(wiewaswie.nl\)](#)
[Jacob Anthonie Stroo \(1913 - 1996\) - Genealogy \(geni.com\)](#)
[Archieven.nl - Beeldbank \(Zeeuws Archief\)](#)
[Database - Stichting Neerlandsch Verzetsmonument](#)
[publications.niod.knaw.nl/publications/WinkelDeVries_OndergrondsePers_1940-1945.pdf](#)
[View file | Nationaal Archief](#)
[CJMV-padvinderij - Scoutpedia.nl \(scoutwiki.org\)](#)



Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.