

J. van Dijk is geboren rond 1909 in Brabant.

Van Dijk begon zijn loopbaan als onderwijzer in Helmond en werkte daarna in verschillende plaatsen. Hij haalde zijn hoofdakte en werd uiteindelijk leraar aan de HBS in Heerlen. Daarnaast hield hij zich bezig met het jeugdwerk, met name met Scouting.

In de oorlog was hij actief in het verzet en werd stafofficier bij de Stoottroepen. Op voorspraak van zijn commandant kwam hij bij de de Oranje Nassaumijn in het burgerleven terug.

Hij werd directeur van de Ondergrondse Vakschool (OVS) van de Oranje Nassau mijnen in Heerlen. Die leerschool was al vóór de oorlog, met medewerking van de mijnwerkersbond, door de gezamenlijke mijnbedrijven opgericht, om de mijnen regelmatig van goedopgeleide ondergrondse werkrachten te voorzien.



De grondslag van de OVS was de methode van Scouting. Er waren 300 leerleingen tussen 14 en 17 jaar oud. Ze werden ingedeeld in ploegen van zes man en vier ploegen vormden een groep onder leiding van een baas, Dit was een gewezen ondergrondse werker die was opgeleid tot jeugdleider-hulpinstructeur. Veel van hen waren hopman, vaandrig of leider in een andere katholieke jeugdorganisatie. Er werd veel tijd besteed aan karaktervorming, lichamelijke opvoeding, natuurstudie,

godsdienst, Oriëntatievermogen, Seinen en Tuinieren. Er werd verder gewerkt op basis van een aangepast Dalton stelsel en de inhoud werd aangevuld met theoretische en praktische mijnbouwkunde en de betekenis van steenkool.

Meer informatie

[Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland » 10 maa 1949 - Art. 122 | Delpher](#)

[Nijmeegsch dagblad » 19 feb 1949 - Art. 78 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 25 mei 1950 - Art. 119 | Delpher](#)

[De nieuwe Limburger » 26 jul 1957 - Art. 29 | Delpher](#)

[Limburgsch dagblad » 30 jul 1964 - Art. 259 | Delpher](#)

[Ondergrondse Vakschool - Wikipedia](#)

[Mijnen: Ondergrondse Vakschool \(OVS\) voor mijnwerkers - Het Geheugen \(delpher.nl\)](#)

[OVS-ers, jongens van eer \(1\) - Heerlen Vertelt](#)

Foto: Links aan tafel: dhr. J. van Dijk, chef van de OVS van de Oranje-Nassau Mijnen.

Foto: Enkele leidinggevendenden met vlnr 'Baas' v.d. Broek, leraar Schaven, directeur van Dijk.

Dit verhaal is onderdeel van *Scouts in de oorlog*, een verzameling verhalen als eerbetoon aan al die (oud) scouts die zich ingezet hebben voor onze vrijheid en hulp aan de medemens of die slachtoffer werden van oorlogsgeweld, in Nederland en het verre oosten. Met de verhalen willen we inspiratie bieden aan de scouts van nu, in hun wekelijkse activiteiten en als voorbereiding op hun bijdrage aan lokale herdenkingen. Kijk op <http://vrijheid.scouting.nl> voor meer informatie en alle andere verhalen.